

✕ Ét er nødvendigt

Samlingen begynder med dette lille dramastykke opført af lederne:

■ **Ægtepar ligger i deres seng og sover. Et vækkeur ringer.**

Hustruen: Uuuhh.

Manden: Kom nu ud af fjerene skat. Det er tid til at stå op, og blive klar til at komme af sted i kirke.

Hustruen: Åh, der er så meget vasketøj, der skal ordnes i dag. Lad os blive hjemme.

Manden: Okay.

Kommentator: Det første bud siger: "Du må ikke have andre guder end mig"

■ **Ægteparret ligger igen i deres seng og sover. Et vækkeur ringer.**

Hustruen: Kom skat, lad os blive klar.

Manden: Lige et øjeblik: Det er jo søndag. Mit fodboldhold skal spille kamp her i formiddag. Lad os droppe at gå i kirke.

Hustruen: Vi var heller ikke i kirke i sidste uge.

Manden: Nåh nej. Vi tager derhen næste søndag. Jeg vil bare ikke gå glip af den fodboldkamp.

Kommentator: Det første bud lyder: "Du må ikke have andre guder end mig"

■ **Ægteparret ligger i deres seng og sover. Vækkeuret ringer.**

Manden: Wauw, sikke et dejligt solskinsvejr det er i dag.

Hustruen: Ih ja, Lad os spise morgenmad og så tage til stranden hele dagen.

Manden: Det er ved at være et stykke tid siden, vi har været i kirke

Hustruen: Det er rigtigt, men der er altså ikke mange dage om året, hvor der er vejr til at ligge og dase ved stranden.

Kommentator: Det første bud lyder: "Du må ikke have andre guder end mig"

Manden: Skat, jeg foreslår, vi tager i kirke i dag.

Hustruen: Nej, jeg vil ikke hen i kirken.

Manden: Hvorfor ikk'?

Hustruen: Vi kender jo næsten ingen der.

■ **Kommentator:** Er Gud på førstepladsen I dit liv?

En gang imellem er det godt at stoppe op og tænke over, hvad der har førstepladsen i vores liv. Hvis din sportsgren eller andre fritidsbeskæftigelser er vigtigere for dig end Gud, er dine fritidsaktiviteter blevet din Gud.

Slå op i Lukas 10, 38-42 og læs beretningen om Martha og Maria:

Lederen forklarer teksten Jesus er på besøg hos søstrene Martha og Maria.

Maria satte sig ved Jesu fødder og lyttede til hans ord. Hun havde fundet ud af, at det var noget helt enestående, at lytte til Jesu ord, og det var vigtigere for hende end alt andet. Martha havde frygteligt travlt med at sørge for Jesus. Der var så mange praktiske ting, der skulle ordnes med madlavning osv. Martha beklager sig til Jesus over, at Maria ikke hjælper hende. Så siger Jesus til Martha at "ét er fornødent". Det betyder, at der er én ting, der er nødvendig, nemlig det som Maria gør (lytter til Jesu ord).

Du synes sikkert, at der er mange ting, der er nødvendige. Men prøv lige at se tingene i evighedsperspektiv: Der er sagt: *"Betænk livets korthed, dødens vished og evighedens længde"*.

Evigheden er uendelig, og man kan tilbringe evigheden ét af to steder: Enten i Himlen eller i Helvede.

Det er *altafgørende*, at du kommer i Himlen. Det vil være forfærdeligt, hvis du går fortabt. Det er jo evigheden, det her drejer sig om. I dit korte liv her på jorden, afgøres det, hvor du skal tilbringe evigheden. Her på jorden må du gå på den "smalle vej", der fører til Himlen.

Prøv at hør, hvad Hans Erik Nissen skriver i sin bog "Ét er nødvendigt":

- ✘ *"Hvis du kendte den evige virkelighed, som Jesus kender den, ville det stå dig tindrende klart, at der er ét, bare ét, der er nødvendigt"*
- ✘ *"I Guds rige er det sådan, at hvis jeg vil nå et mål, må jeg gå den vej, som fører til målet. Vil jeg til Himlen, må jeg følge vejen dertil. Det ene der er nødvendigt til frelse, er som Maria at sætte sig ned og lytte til Jesu ord."*
- ✘ *"Det vigtigste i et Guds barns liv er Herrens ord. Uden det nås Himlen ikke, for Jesus er ét med det ord. Og uden ham er der ingen frelse."*
- ✘ *"Derfor må vi tage konsekvenserne af, at ét er nødvendigt. Vi må give Guds ord førstepladsen i vort liv."*

Gruppearbejde (Det kunne være fint med en leder i hver gruppe). Udskriv den øverste halvdel på næste side og del det ud til grupperne.

Snak sammen i gruppen om, hvorfor det er vigtigt, at prioritere at komme til teenklub.

Man kan også bruge tid sammen med Jesus alene derhjemme, men mange kristne oplever, at der er alle mulige andre ting, man lige skal have gjort, så det der med at bede og læse i Bibelen bliver bare til 5 min inden man falder træt i søvn om aftenen.

Snak med hinanden om, hvilke ting I oplever, kan tage jeres tid, så I ikke har ret meget tid til at bede og læse i Bibelen.

Hvis en professionel atlet har et mål om at vinde en bestemt konkurrence, sætter han eller hun alt ind på at nå det mål. Atleten beslutter sig for at nedprioritere nogle ting i sit liv og planlægger så nøje, hvor meget der skal trænes, og hvornår på dagen, der skal trænes. Som kristen har man et vigtigt mål med sit liv – nemlig at komme i Himlen, og man kan selv være med til at gøre noget for at nå målet. Det man kan gøre er at bruge tid sammen med Gud. Ligesom atleten kan vi planlægge, hvornår vi vil bruge tid sammen med Gud i løbet af en dag, og så prioritere dette valg.

Snak om, hvornår I synes, det passer jer hver især at bede og læse i Bibelen i løbet af en dag.

Fællessnak

- ▲ Lav en brainstorm med idéer til, hvordan man kan komme til at bede til Gud mange gange på en dag. (f.eks. når man børster tænder). Skriv helst idéerne op på en whiteboardtavle eller et stort stykke pap, så alle kan se det.
- ▲ Udfordrer teenagerne til hver især at vælge en af idéerne fra brainstormen og beslutte sig for at afprøve det den kommende uge.

Idé til kreativ aktivitet For nogle år tilbage, var det ikke ualmindeligt, at man i kristne hjem og i missionshuse havde bibelord eller opbyggelige sætninger hængende på væggen. At have den slags hængende, er faktisk en god måde, hvorpå man kan blive mindet om Guds ord i løbet af dagen. Find tusser, papir og evt. rammer frem og lad teenagerne lave deres version af den slags ophæng. Som alternativ til at hænge på en væg, kan teenagerne tage et billede af den sætning, de har valgt at skrive/dekorere. Billedet kan så bruges som baggrundsbillede på deres mobil i en periode, og på den måde vil de ofte blive mindet om sætningen.

Det er tanken at "ophængene" skal have en af følgende tekster:

- ▲ **Du må ikke have andre guder end mig, siger Herren**
- ▲ **Betænk livets korthed, dødens vished og evighedens længde**
- ▲ **Ét er nødvendigt**