

✕ Du er dyrebar

Lederinfo Der er lavet en power point-præsentation til dette oplæg. Den kan man benytte, hvis man synes, det er godt med power point. Vær opmærksom på, det er vigtigt, at du har teenagerens fokus, selvom de indimellem kigger på power point præsentationen. Fokus kan rent praktisk bevares, hvis du står lige ved siden af lærredet.

▀ **Øvelse** Uddel en blyant, et blankt stykke papir og en sikkerhedsnål til alle teenagerne. Papiret skal nu sættes fast på deres ryg. Hver person skriver en ting, de kan lide ved de andre (på deres papirer). Giv dem herefter tid til at læse deres eget papir. (Denne øvelse fungerer bedst lidt ud på sæsonen, hvor teenagerne i klubben er begyndt at kende hinanden).

Indledning Spørg teenagerne, hvordan de syntes, det var at læse deres papir. Spørg dem så, om ikke du har ret i, at der er mange teenagere, som også tænker en del tanker om dem selv, som ikke er positive. Det, som denne teen-samling kommer til at handle om, er spørgsmålet: "hvad tænker Gud om os mennesker?"

Spørg teenagerne om de kan huske eventyret om Snehvide. Få dem til at fortælle om det specielle spejl i eventyret. Dronningen ønskede jo at være den smukkeste i landet, og spurgte spejlet: "Spejl, spejl på væggen dér, hvem er smukkeste i landet her". En dag fortalte spejlet, at det var Snehvide og ikke dronningen, som var den skønneste i landet.

Det er ikke kun i eventyr der bliver kigget i sammenligningsspejle. Vis følgende for teenagerne:

■ (Hold et spejl i hånden og kig ind i det. Du stiller de følgende spørgsmål og en anden leder, som teenagerne ikke kan se, svarer.)

Spørgsmål: Spejl, spejl i hånden her, hvem er klogest i klassen her?

Svar: Det er Josefine

Spørgsmål: Spejl, spejl i hånden her, hvem er bedst til fodbold i klubben her?

Svar: Det er Oliver

Spørgsmål: Spejl, spejl i hånden her, hvem er hurtigst i klassen her?

Svar: Det er Mads.

Spørgsmål: Spejl, spejl i hånden her, hvem har det smukkeste hår i

klassen her?

Svar: Det har du.

Spørgsmål: Spejl, spejl i hånden her, hvem har den sejeste mobil i byen her?

Svar: Det har Per

Spørgsmål: Spejl, spejl i hånden her, hvem ser bedst ud i klassen her?

Svar: Det gør Ida.

Kommentar sagt til teenagerne: Det er meget almindeligt, at man sammenligner sig med andre, men man vil jo altid kunne finde nogle som er dygtigere, smartere eller sjovere end en selv. Vi er som regel gode til at få øje på det, vi synes er forkert hos os selv, men perfekt hos andre.

(Læg nu spejlet til side og tag en bibel i hånden i stedet for)

Spørgsmål: Bibel, bibel i hånden her, hvad siger Gud om lille mig her:

■ Svar: Du er dyrebar i mine øjne, højt agtet og jeg elsker dig. (Es. 43,4a)

Giv nu teenagerne tid til at slå bibelverset op (Es. 43,4a).

Forkyndelsen Gud har skabt dig i sit billede. Han har skabt dig med værdi. Du er dyrebar. Gud skaber ikke ragelse! Når Gud siger, du er dyrebar, så har denne værdi ikke noget med præstation at gøre. Vi har ikke gjort os fortjent til at have værdi. Vi har det bare. Du er værdifuld - også når du dummer dig. Du er værdifuld - også når dine venner synes du er mærkelig. Du er værdifuld - også når der er nogle ting, du har svært ved. Prøv at huske på, at du er dyrebar og værdifuld og hvil i det, hvis du nogle gange føler, at du ikke har ret meget værdi.

Gentag Es. 43,4a og læg nu vægt på sætningen "og jeg elsker dig": Du er elsket af Gud, og Guds kærlighed er ubetinget. Det betyder, at det ikke er noget vi har fortjent. I kender sikkert Joh. 3,16: For således elskede Gud verden... Det er kærlighedsord fra Gud til os. Kærlighedsord er gode for os, men hvis ikke ordenen bliver underbygget af handling, mister de efterhånden deres troværdighed. Det største bevis på, at vi er elskede af Gud, finder vi i Jesu død og opstandelse. Det er Guds endegyldige kærlighedshandling over for os.

Gad vide om der er nogle af jer teenagere, der nogensinde har tænkt: "Er jeg egentlig ønsket af nogen?". Det spørgsmål behøver I naturligvis ikke at svare på højt, men det kan faktisk godt ske, at vi mennesker kan komme i tvivl, om andre overhovedet vil os.

Visuelt I power point præsentationen er der et billede af et foster i sin mors mave. Vis gerne det for teenagerne imens du læser Sl. 139,13-16.

Kommentar Vi er villet af Gud. Versene i Sl. 139 giver os et overbevisende indtryk af det. Der fortælles om, at vi er dannet og skabt af Gud - endda underfuldt skabt, og at Gud havde os for øje allerede dengang, vi var et foster i vores mors livmor. Alle de dage, vi kommer til at leve, har Gud tal på. Altså er vi villet lige fra vi blev undfanget til vi dør.

Afslutning Til denne samling har vi hørt om, hvordan vi let kigger i sammenligningsspejle.

✕ *Sammenligningsspejlene kan f.eks. skiftes ud med et spejl, der fortæller os, at det var Guds hensigt, at vi skulle være forskellige – både hvad angår krop, evner og muligheder. Han er interesseret i originaler, ikke i kopier. Og han vil bruge os med alle vores forskelligheder. Hvis vi ser på os selv med lidt mere af Guds blik, får vi frimodighed til ikke i så høj grad at lade de ting, som har med udseende eller præstation at gøre, definere os og bestemme, hvordan vi opfatter os selv". (Citat Ellen Esmarch Pedersen).*

Læs Es. 43,4 en gang til.

Musikvideoer <http://www.youtube.com/watch?v=bmUfJtsaqqps>. Sørg for at fortælle teenagerne på forhånd, hvad sangen handler om, i tilfælde af de ikke alle sammen forstår engelsk så godt. Sangens omkvæd er: You´re beautiful (in His eyes). Og sangens højdepunkt: You´re the one He/Jesus madly loves, enough to die.

<http://www.youtube.com/watch?v=1471cCpGAFM>. "I´m not cool (but that´s okay).

Gruppesnak (det kunne være rigtig godt med en leder i hver gruppe): Brug 5-10 min på at snakke om, hvad de følgende bibelvers fortæller om Guds syn på dig. Sef. 3,17, Jer. 31,3, 1. Johs. 4,9-10 eller Joh. 3,16.

Sang Blodet som randt (nr. 12 i Fælles sang).