

# ✕ Har du glemt mig, Gud?

**Intro** Har du nogen gange følt at Gud var langt væk, og tænkt at Gud måske havde glemt dig? Det er i hvert fald ikke ualmindeligt, at kristne oplever det sådan i perioder. Lad os se på hvad Bibelen har at sige om det emne.

**Bibelhistorie** Genfortæl historien om Abraham. Læg vægt på følgende:

■ Sara var ufrugtbar og fik ingen børn (1. Mos. 11,30)

Herren sagde til Abraham: "Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk" (1. Mos. 12,1+2). Abraham var på det tidspunkt 75 år. (1. Mos. 12,4)

Abraham, Sara og Lot kom til Kana'an og Gud viste sig for Abraham og sagde: "Jeg vil give dine efterkommere dette land" (1. Mos. 12,7) Men hov, Sara kunne jo ikke få børn!

Efter noget tid gentager Gud sit løfte til Abraham. Gud siger bl.a. "Jeg vil lade dine efterkommere blive som jordens støv, hvis nogen kan tælle jordens støv, kan også dine efterkommere tælles" (1. Mos. 13,16)

Abraham var nu blevet 85 år, og han siger til Gud: "Du har ikke givet mig afkom", hvortil Gud svarer: "Se på himlen, og tæl stjernerne, hvis du kan. Så mange skal dine efterkommere blive" (1. Mos. 15,3-5).

Fortæl om, at Sara stadig ikke blev gravid. Abraham giftede sig så med Hagar og fik et barn med hende, men det var ikke det barn, at Guds løfter til Abraham var knyttet til. (1. Mos.16)

Da Abraham var 99 år og Sara ca. 90 år, siger Gud til Abraham at om et år, føder Sara en søn. (1. Mos. 17,15-18,15).

■ Isak bliver født. (1. Mos. 21,1-2)

**Bibelhistoriens pointe:** Abraham måtte vente 25 år på at Gud lod sit løfte gå i opfyldelse. Men Gud havde ikke glemt ham.

NB: På hjemmesiden [www.foundationmatters.org](http://www.foundationmatters.org) kan man købe en rigtig flot power point serie, med billeder til bibelhistorien om Abraham. Den kan man evt. vise imens man fortæller historien.

**Gennemgang af Salme 42:** Kora sønnerne som har skrevet Sl. 42 havde oplevet, at det nogle gange kunne virke som om, Gud havde glemt dem. Læs Sl. 42, 10-11 og fremhæv: "Hvorfor har du glemt mig?" Det er ikke usædvanligt, at kristne indimellem føler, at Gud har skjult sig.

**Musik** Afspil evt. nr.7 fra Light up Lions cd "Tilbage til haven". Sangen hedder "Klagesang", og er et eksempel på en nutidig klagesang til Gud.

Som sagt er det ikke usædvanligt, at kristne indimellem kan føle at Gud er langt væk, men der kan faktisk komme noget godt ud af dette. I Sl. 42,2-3 hører vi mere om, hvordan Kora-sønnerne har det: "Som hjorten skriger, ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud". Korasønnerne længtes vildt efter Gud, som en tørstig hjort åbenbart kan længes efter vand ved et udtørret vandløb. Selv om man kan blive frygtelig tørstig på en varm sommerdag eller efter anstrengende sport, er der næppe nogen af os, der ligefrem har skreget af tørst, som den omtalte hjort.

Få gerne en teenager til at fortælle om engang han/hun var usandsynlig tørstig.

Vi kan sikkert blive enige om, at det ikke er særlig rart at være frygtelig tørstig, især hvis man ikke har noget at drikke. Når ens sjæl tørster efter Gud er det dog positivt. Tørsten kan bl.a. komme, når Gud føles fraværende. På den måde kan følelsen af, at Gud har glemt dig, være med til at få dig nærmere til Ham. I Es. 55 siger Herren: "Kom, alle I, der tørster, kom og få vand!". Når Gud skaber tørst i dit liv, er det fordi, han selv vil stille den. Han vil lære dig, at klynge dig til ham og stole på ham.

Hvis du føler Gud har glemt dig, så kom alligevel til ham. Du kan fortælle ham, præcis hvordan du har det og spørge: "Gud, hvorfor har du glemt mig?" Gud vil helt sikkert høre dig. *Og så skal du vente på Gud.* Han vil svare dig til rette tid og han vil hjælpe dig, når han ser tiden er inde.

► **Opgave** Del teenagerne ind i små grupper. Og giv dem følgende opgave: I Sl. 42 og 43 er der et bibelvers, som gentages fuldstændig ens 3 gange. Find det bibelvers. Snak om, hvordan det bibelvers kan hjælpe én, hvis man føler Gud har glemt én.

Tag så en fælles snak om, hvad man fandt ud af i grupperne.

**Opgavens pointe:** Når nu det vers er skrevet tre gange (Sl. 42,6 + 12 og Sl. 43,5), understreger det, at du skal vente på Gud. Du kommer ikke til at vente forgæves, når du kommer til Gud. Der kommer en dag, hvor du endnu en gang skal takke ham.

**Vidnesbyrd** Måske er der én af lederne, der har haft en oplevelse af, at Gud ikke gav lyd fra sig, selv om man bad om hjælp evt. igennem længere tid. Men så en dag, greb Gud ind efter lang tids venten. Hvis der er én fra lederflokket, der kan komme med et sådant vidnesbyrd, tror jeg, det kan være til velsignelse for teenagerne at høre om det.

► **Opgave** Udskriv opgaven nedenfor og uddel den til teenagerne. Teenagerne skal bruge en bibel og noget at skrive med. Løsning: 1. Job. 35,14, 2. Sl. 121,2-6, 3. Sl. 139,1-6, 4. Es. 49,15, 5. Sl. 37,5

▼ **Opgave** Find og læs følgende skriftsteder:

**Es. 49,15. Sl. 121,2-6. Sl. 139,1-6. Sl. 37,5, Job 35,14**

Skriv nu et skriftsted på hver af linjerne nedenfor, så det passer med sætningen foran.

- ▲ Selv når du ikke kan se Gud, kender han til din situation .....
- ▲ Gud er så tæt på dig, som din skygge på en solskinsdag .....
- ▲ Gud kender dig super godt .....
- ▲ Gud glemmer dig ikke .....
- ▲ Gud griber ind, når du lægger dit liv i hans hænder .....