



Ledervejledning

TeenTools Katekismus er et ledermateriale som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder eller dig som har andet arbejde med teenagere kan bruge og finde inspiration i. Vi siger ”forkyndelse på stedet”, fordi vi har et stort ønske om, at teenagere må høre evangeliet, hvor de er, og hvor vi møder dem.

TeenTools Katekismus er forskellige aftenpakker, hvor du finder inspiration og hjælp til at kunne få en aften til at gå op i en forkyndelsesmæssig helhed. TeenTools Katekismus arbejder med 7 temaer fra Katekismus Updated - dåb, nadver, trosbekendelse, skriftemål, Guds Ord, de 10 bud og fadervor. Et tema - en aften.

Ledermaterialet indeholder forslag til gennemførelse af en hel, tematisk teenaften i det lokale arbejde, med forslag til et aftenforløb med forkyndelses- og formidlingshjælp - crowdbreaker, aktiviteter/lege med tilknytning til forkyndelsen, gruppeaktiviteter osv. Kort og godt: Hjælp til at strukturere, forberede og gennemføre en god, sammenhængende aften der hvor du er leder. I materialet finder du ideer til håndtegn til trosbekendelsen, til et løb om fadervor og mange andre spændende ideer.

Materialet er udarbejdet i samarbejde med elever fra Børkop Højskole. Her skal der lyde en stor tak til eleverne. Tak for udarbejdelsen af de spændende tekster og ideer til materialet. I fællesskabet håber vi, at du som leder/forkynder får glæde af TeenTools Katekismus.

Se på leder.imu.dk og find en lang række af andre spændende TeenTools.

God fornøjelse med materialet.

IMU - Indre Missions Ungdom



Et materiale udarbejdet i samarbejde mellem elever på Børkop Højskole E08 og IMU



Katekismus Nadveren

Formål:

Nadveren skal gøres konkret. Nadverens betydning er helt central og bliver tit glemt eller tilsidesat. Undervisningen skal vise det i teenhøjde og her vise, hvor vigtig den er.

Forslag til programforløb:

Tidsforbrug (Vejl.)	Programpunkter	Materialebehov + ressourcekrav	Ansvar
15 min.	1. Crowdbreaker: Spise Pinocchio kugler med pinde.	Pinocchio kugler, spisepinde, dybe tallerkner, noget til bind for øjnene	
20 min.	2. Igangsætningsaktivitet: Vaske synden væk.	Håndklæder, et stykke papir pr. pers., skriveredskaber, gryde, tændstikker eller lighter	
15 min.	3. Reflektionsaktivitet: Hvad ved du om nadver?		
10-15 min.	4. Undervisning: Nadver		
15 min	5. Opfølgning og bedefællesskab		
	6. Husk - før aftenen:		
	7. Til yderligere inspiration i forberedelsen:		
	8. Næste arrangement:		

Programforløb - de forskellige programpunkter - planlægning og gennemførelse:

1. Crowdbreaker: Spise Pinocchio kugler med pinde

Teenagerne bliver sat sammen to og to. Den ene skal have bind for øjnene og den anden, skal prøve at fodre den første med pinocchio kugler med spisepindene.



2. Igangsætningsaktivitet: Vaske ren for synd

De skal alle sammen skrive en synd ned på hver deres stykke papir. Papirerne bliver samlet ind i gryden og brændt.

De vasker hænder på hinanden. Deres hænder bliver rene efter at have nedskrevet synden.

3. Reflektionsaktivitet: Hvad betyder nadveren for dig?

Teenagerne deles op smågrupper (Hvis I ikke har smågrupper, så del dem op i grupper på ca. 4 per.)

Snak om "Hvordan føles det at blive vasket ren for synd?", "Hvordan har du det med, at der er nogen der vasker dine hænder? Er det ubehageligt eller rart?"

4. Undervisning:

Læs "Fodvaskningen" (Joh. 13). På Jesu tid var fødderne regnet for den mest beskidte legemsdel, så derfor var det uhørt, at det var Jesus, der vaskede disciplenes fødder. Det var kun de ynkeligste slaver, der måtte vaske fødder. Det er derfor Peter reagerer, som han gør, da Jesus vil vaske hans fødder.

v6 Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham: »Herre, vasker du mine fødder?«

v7 Jesus svarede ham: »Hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det.«

v8 Peter sagde: »Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder.« Jesus svarede: »Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig.« **v9** Simon Peter sagde til ham: »Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet!« **v10** Jesus sagde til ham: »Den, der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene; dog ikke alle.«

I dag er det nok hænderne, der er det mest beskidte. Det her fortæller, at man ikke kan vaske sig selv ren. Det er kun Jesus, der kan det. Vi har brug for, at han renses os for synd. Dette gør han også igennem nadveren.

v14 Da timen var inde, satte han sig til bords sammen med apostlene, **v15** og han sagde til dem: »Jeg har længtes meget efter at spise dette påskemåltid sammen med jer, før jeg skal lide, **v16** for jeg siger jer: Jeg skal aldrig mere spise det, før det fuldendes i Guds rige.« **v17** Så tog han et bæger, takkede og sagde: »Tag det og del det imellem jer. **v18** For jeg siger jer: Fra nu af skal jeg aldrig mere drikke af vintræets frugt, før Guds rige kommer.« **v19** Og han tog et brød, takkede og brød det, gav dem det og sagde: »Dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig!« **v20** Ligeså tog han bægeret efter måltidet og sagde: »Dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer.

"Til ihukommelse af mig" betyder, at vi skal huske Jesus og huske, hvad han har gjort for os. At han døde, for at vi kunne blive rene for synd.

Ihukommelsen betyder også, at vi skal huske på det fællesskab nadveren blev indstiftet i. Når vi i dag modtager nadveren, er vi også en del af Jesu discipelfællesskab.

Jesus er 100 % menneske og 100 % Gud, og i nadveren er det 100 % brød og vin og 100 % Jesu legeme og blod. Det, at disse ting tilsammen er 200 %, er der ingen af os der kan forstå, fordi det ikke er logisk.

Nogen mener, at det kun er de specielt fromme eller de meget syndige mennesker, der må få nadveren. Sådan er det ikke. Nadveren er for alle, der ønsker den. Alle der vil, kan få del i Kristus og



del i fællesskabet med menigheden. Jesus gik ud og indbød ALLE og det gør han stadig. (Matt. 22, 1-4 + 8-12)

v9 *Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd, hvem som helst I finder, til brylluppet.*

v10 *Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode, og bryllupssalen blev fuld af gæster.*

Når Jesus først har indbudt til bryllupsfest, så står det ved magt. Alle er indbudt til Guds rige, og har lov til at tage del i nadveren.

Nadveren er ikke kun brød og vin. Det er meget mere, det er 100 % Jesus. Nadveren fungerer ikke på automatik. Det er ikke, som en vitaminpille, der bare virker, når man spiser den. Når man modtager nadveren, skal man også tro på, at Jesus renses os for synd. Vi skal tage imod Jesus, tage imod frelsen og så vil Jesus også tage vores synder på sig.

Nadveren er et sakramente. Et sakramente er en hellig handling, som Jesus har befalet os at fejre og som han har knyttet et ydre tegn til. Det ydre tegn skal tale til vores sanser: jeg hører ordet, jeg ser brødet, jeg tager det i hånden, kan mærke det, tager det i munden, tygger på det, dufter til vinen, ser den, smager på den, mærker den i kroppen. Jesus er virkelig kommet til mig med sine gaver, som er evigt liv og frelse.

Når man går til nadver, bliver man ofte mindet om, hvordan det ”står til” i ens liv. Ved nadveren træder man i Guds nærhed, ind i Guds lys, som er afslørende. Hvis man har nogle synder, som man ikke vil give slip på, f.eks. hvis man er vred på én og ikke vil tilgive, så bør man ikke gå til nadver. Det er ikke, fordi Gud ikke ønsker, vi skal komme til ham, for det vil han meget gerne. Hvis der er en synd, vi ikke vil lægge over til Gud, men går til nadver alligevel, så lyver vi for os selv, vores næste og Gud, og så fører det ikke noget godt med sig.

Hvis man har et oprigtigt ønske om at give slip på sine synder, så kan man godt modtage nadveren, for så ønsker man ikke bevidst at skjule noget for Gud.

5. Opfølgning og bedefællesskab:

Teenagerne kan sætte sig sammen to og to. Hvad har du fået ud af denne aften? Snakke om, om man har nogle spørgsmål, når man sidder sammen to og to. Hvis man har, kan man stille dem fælles.

a) Form på bedefællesskabet: Sidde/ stå og holde hinanden i hænderne. Én der starter med at bede. Sender rundt ved at klemme hænderne. Hvis man har lyst til at bede højt, kan man bare gøre det, ellers kan man bede inde i sig selv.

b) Bedemner: Takke og bede om ud fra bibeltimen

6. Husk - før aftenen:

7. Til yderligere inspiration i forberedelsen:

www.katekismusprojekt.dk

8. Næste arrangement