

Huskeord

For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte.

Luk 19,10 s.947

Dagens tekst
Luk 19,1-10
s.947

Aktivitetsark

Lege

Hvem har taget mit kødben?

Børnene sidder i en cirkel omkring "hunden", som er et barn i midten med et tæppe over sig. Barnet har et "kødben", en grydeske el.lign. på ryggen. Én udpeges til at tage benet. Alle tager nu hænderne på ryggen og siger: "Hund, der er en, der har taget dit kødben." Hunden springer frem og må nu gætte tyven med et vov mod mistænkte. Gættes der rigtigt, skal vedkommende ind og være "hund."

Følg lederen:

Man skiftes til at være leder og bestemme bevægelser med el. uden musik, som de andre skal følge.

Råddent æg:

Lad børnene sætte sig i en cirkel. Ét barn gemmer et lommeværkløst bag et af de andre børn og går videre i cirklen. Hvis barnet når helt rundt, inden barnet i cirklen opdager det, er vedkommende blevet et råddent æg og skal nu gemme lommeværkløstet.

Andre aktiviteter

Et billede evt. fra teksten klippes i puslespil. Brikkerne gemmes af lederen eller nogle af børnene, hvorefter resten finder brikkerne og samler billedet.

Afhængig af årstid – prøv at finde ting sammen i naturen til en buket eller en dekoration til mor.

Bag boller og lad børnene forme hver sin bolle, hvori de kan komme frø fx sesam, solsikke, korn, rosiner osv., for derefter at slutte børnemødet af med friskbagt bolle og saftvand.

Sangforslag fra sangbogen "Vi synger"

45 I Bibelen står skrevet.

28 For længe, længe siden.

Eller syng bibelverset:

Søg først Guds rige
og hans retfærdighed.

Så skal alt andet gives jer i tilgift

Hallelu – halleluja. (Matt 6,33)