

Huskeord

I er allerede rene på grund af det ord jeg har talt til jer.

Joh 15,3 s.978

Dagens tekst
Mark 13,1-17
s.975

Aktivitetsforslag

Forskellige fodaftryk

Lav et gipsaftryk af børnenes fødder eller mal under fødderne og lav et malet aftryk på papir/karton.

Man kan også tegne rundt om sin egen fod på karton, klippe den ud og skrive dagens huskeord herpå. De yngste kan lime et lille stykke papir på, hvor huskeordet er skrevet på forhånd.

Se på et støvfug

Lad børnene se et støvfug i et mikroskop, hvis det er muligt, så de ser, hvor beskidte fødder kan være, og hvor vigtigt det derfor var at vaske fødderne inden spisetid – når man som Jesus og disciplene lå til bords og spiste.

Løb

Lav et løb, hvor børnene bliver sat på forskellige opgaver, der skal udføres med fødderne: tegne, samle noget op, dække bord, skyde på mål, følges ad to og to med fødderne bundet sammen, spise med kniv og gaffel, pakke en gave op med fødderne osv.

Påskemåltid

Få børnenes forældre til at forberede et måltid mad og dække festligt bord. Før hele flokken spiser sammen, kan lederne vaske fødder (aftal evt. med én af forældrene, at denne på forhånd har gjort sine fødder meget beskidte).

Lav en Bibel

Lav en Bibel af en tændstikæske eller træklods. Brug sort karton til omslag (kun bagsiden limes fast) og guld karton til kors og rundt i kanten. Hvidt papir med huskeordet limes på første side – man kan altså kun åbne første side.

Sangforslag fra sangbogen "Vi synger"

1 Alle som én

17 Du bli'r glad

46 I Bib'len kan du læse

52 Intet kan rive mig ud