



**LM KIDS**

- Susanne: Rasmus, Rasmus, så er jeg her. Øhhhh... Rasmus? Hvor er du, Rasmus? Og hvad er der lige sket med din... matematikbog?
- Rasmus: Hej Susanne. Det var da mega hyggeligt at du kom.
- Susanne: Hvad er der sket, Rasmus? Med din matematikbog?
- Rasmus: Jeg syntes selv, at det var en god ide!
- Susanne: Hvad?
- Rasmus: Jeg er såå træt af bøger! Især skolebøger. Har du tænkt over, hvor tunge, vores skoletasker er?
- Susanne: Øh, næ, jeg kan godt li bøger. Jeg har taget en med i dag.
- Rasmus: Ja, typisk! Men jeg er så træt af at slæbe alle de bøger med i skole hver dag. Og så fik jeg den geniale ide, at klippe min matematikbog i stykker og så kun tage én side med hver dag.
- Susanne: Lad mig gætte... Læreren blev ikke så glad for din ide.
- Rasmus: Altså, det gik meget godt et par dage. Hun opdagede det ikke rigtigt. Men så skulle vi pludselig ikke lave side 17 som vi var nået til, men i stedet lave side 25, som lå derhjemme. Og så blev hun ikke så glad.
- Susanne: Helt ærlig, Rasmus. Og nu er du blevet sat til at samle bogen med tape eller hvad?
- Rasmus: Jeg hader bøger!
- Susanne: Jeg elsker bøger. Se, hvad jeg har taget med i dag!
- Rasmus: Den var godt nok tyk!
- Susanne: Men den er god. Den hedder Bibelen. Jeg fik den af mine forældre, da jeg var en lille pige. Der kunne jeg ikke læse. Men det kan jeg nu.
- Rasmus: Har du tænkt dig at læse hele den bog?
- Susanne: Måske.
- Rasmus: Hvorfor det?
- Susanne: Fordi den er spændende!
- Rasmus: Hvorfor det?
- Susanne: Den handler om Gud. Og om Jesus.
- Rasmus: Gud? Og Jesus?
- Susanne: Ja, den er fyldt af spændende historier. Du skulle næsten prøve at høre én af dem.
- Rasmus: Ja, det kunne da godt være. Men Gud og Jesus er da fra gamle dage. Bliver det ikke lidt kedeligt?
- Susanne: Kedeligt? Nej det kan man ikke ligefrem sige. Synes du det er kedeligt at være sammen med mig?
- Rasmus: Hvad mener du? Hvad har det med bibelen at gøre?
- Susanne: Jesus han er min ven og ham kan jeg læse om i bibelen.
- Rasmus: Jeg troede jeg var din ven.
- Susanne: Jamen det er du da også. Men man kan jo godt have flere venner.
- Rasmus: Nå ja, det kan man måske godt.
- Susanne: Har du ikke lyst til at høre lidt om ham Jesus. Han er virkelig en god ven og han har lyst til at være venner med ALLE!