

Jeg er ... den gode hyrde

Se filmen "Det mistede får" – find den på

<http://www.max7.org/en/resource/lostsheep>

☞ JEG ER ...den gode hyrde...

Hvad laver din far/mor?

☞ Rep. Biler = mekaniker

☞ Passe elefanten i zoo = dyrepasser

☞ Bager brød = bager

Der er en sammenhæng mellem det man laver og det man er.

Jesus:

☞ -underviste – hvad stod der i bibelen om Gud og Jesus var han lærer eller præst?

☞ -delte brød og pølser (eller var det fisk?) ud – var han fisker eller bager?

☞ -fik vind og bølger til at lægge sig – var han meteorolog?

☞ -gjorde syge raske – var han læge?

Jesus var ikke nogen af disse ting – han lignede et menneske, og nogle gange gjorde han som andre menn., men nogle gange gjorde han noget der viste at han ikke var et almindeligt menneske.

F.eks når han ikke bagte brødet, men brødet kom ud af ingenting – eller når han ikke bare gjorde folk raske, men gjorde folk levende – det kan intet menneske...det kan kun Gud.

Og i det vi i dag skal høre siger Jesus om sig selv at han er en hyrde den gode hyrde – og han siger at vi er hans får. Han er ikke sådan en hyrde, som vi normalt forbinder med en hyrde – han passer ikke bare får – han passer på dig og mig – vi er hans får,

☞ Inden skal vi synge: "Jesu lille lam jeg er..."

☞ Vi sang at vi var Jesu lille lam – du og jeg er får siger Jesus.



En sammenligning der bruges flere gange i vores bibel, og tænker vi efter, så er det jo ikke en sammenligning vi umiddelbart bliver stolte over – vi ville nok hellere have været sammenlignet med en løve eller en bjørn. Men Jesus sammenligner os med får.

☞ Hvad er et får for et?

Jeg vil fortælle Jer 3 ting om hvordan får er – og det viser også lidt om hvordan mennesker er og hvorfor Jesus måske kalder dig og mig for sine får:

Får mener at de kan klare sig selv

Hvis får fik lov til at gå helt frit uden en hyrde, så ville der ikke gå mange dage før en flok får enten var druknede, spist af rovdyr, sultet ihjel eller styrtet i døden ud over en skrænt.

Fåret tror nemlig at det kan meget mere end det egentlig er i stand til. Fåret tror det kan selv.

☞ Kender du også til det med at ”jeg kan selv”?

Det er nogle af de første ord det lille barn lærer – jeg kan selv!

Det strider nemlig mod noget grundlæggende i os mennesker at skulle være afhængige af andre – vi vil gerne kunne klare os selv – vi vil gerne være i stand til alt selv!

Får er hjælpeløse og skrøbelige

Vi mennesker kan naturligvis en del mere end fårene – sådan er vi skabt af Gud.

☞ Men selv om vi på den ene side kan så meget, så kan vi på den anden side så lidt.

Selv om vi på den ene side er dybt uafhængige og selvstændige, så er vi på den anden side dybt afhængige.

Vort liv er nemlig så skrøbelig – vort liv kan være slut på et øjeblik – hjertet kan stoppe med at slå hvad øjeblik det skal være – vi har ingen indflydelse herpå – er helt i Guds magt og vold.

Og vi er især skrøbelige i troen – også en af grundene til at Gud sammenligner os med får, for mere hjælpeløse og skrøbelig dyr skal man lede længe efter – de er



fuldstændig værgeløse. De har hverken tænder, horn eller kløer, så hvordan skulle de også kunne klare sig mod fjenderne. Det er jo helt til grin at Gud har skabt så hjælpeløst et dyr – et dyr der i den grad er afhængig af andre – af en hyrde.

Fåret er tykhovedet og let at forvirre.

☞ Fårene ser mest det der er lige foran deres egen næse og ser ikke farerne længere fremme/omkring dem – et får kan få øje på noget lækkert grønt græs foran sig og være så optaget heraf, at de ikke ser ulven i nærheden eller ser den store kløft ved græsset – og pludselig, så er de i deres iver for at nå græsset, nå målet, blevet væk, blevet fanget eller styrtet ud over en skrænt hvorfra de ikke selv kan komme op.

☞ Får har simpelt hen brug for en hyrde – og det skal være en god hyrde.

At Jesus er den gode hyrde fortæller os at der både findes gode hyrder og dårlige hyrder, og det er bestemt ikke er lige meget, om fårene i en fåreflok bliver passet af en god hyrde eller af en dårlig hyrde – det kan betyde liv eller død for fårene. En dårlig hyrde vil nemlig flygte fra rovdyrene for at redde sit eget liv, mens en god hyrde er villig til at sætte sit liv til, hvis det kan redde et får.

Hvad gør en god hyrde?

Den gode hyrde har omsorg for sine får.

☞ Har du svært ved at sove så prøv at tælle får...falder du i søvn er det godt, for det var sikkert meningen, men så ved du også at du ikke er en god hyrde, for en god hyrde sover ikke når han tæller får – han er lysvågen og han tæller for hele tiden at sikre sig, at ingen af fårene er blevet væk. For ALLE fårene – stor som lille – er værdifulde for ham. Derfor hører vi også i lignelsen om det mistede får i Lukas 15 (som vi så på filmen), at hyrden straks går ud for at lede efter et får, da det bliver væk – for han kan ikke holde ud at tænke på, at fåret måske har det dårligt – måske er kommet til skade.

Overfører vi denne omsorg til os mennesker, så er det også forældrenes største ønske at vores børn skal have det godt. Og som forældre vil vi også gerne altid – mens børnene i hvert fald er små – vide hvor vores barn er.

Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene

☞ Det var ikke bare noget Jesus sagde – nej, det var sandelig noget han også gjorde. Han SATTE sit liv til for dig. Han overgav sig frivillig i Getsemane have – ”Lad de andre gå, det er mig I leder efter!” Sikken er hyrde – sætter sit liv til for fårene...

☞ For fårene = i stedet for eller til soning for.

Han sætter det til = ingen kræver det af ham – han gør det af sig selv – hvorfor? ”Dette bud fik jeg af min fader” – derfor! Det var ikke en sørgelig afslutning på et kort men godt liv – Nej, det var meningen – det var meningen at han skulle komme til verden for at dø – og da han døde var det fuldbragt, for da havde han nået det han var kommet for.

☞ Jesus er den gode hyrde – hvem kan skade et får, som er samlet op på skulderen eller i favnen på den almægtige Gud. Det kan ingen! Hos Gud/Jesus er vi i tryghed.

☞ Jeg er tryk hos dig

Bede