



LM BETWEEN

Guds ledelse

- Bibelstudieoplæg for teenagere

Af Pauline Kofod Damm, Tine Elmelund Christensen, Hanne Hauge Andersen og Anne-Sofie Wilkens Kjeldsen.

Intro-snak

Snak sammen, gerne i mindre grupper, om, hvad det betyder at blive ledt af Gud. Kom gerne med konkrete oplevelser, hvordan du har oplevet at blive ledt af Gud. Tag et papir og del det op i to med en blyant/kuglepen. På den ene side skriver I ned, hvad I har snakket om nu. Når bibelstudiet er færdigt skriver I ned på den anden side, hvad I nu tænker om Guds ledelse.

Læs Salme 23

- Hvad vil det sige at være en hyrde? Hvad kendetegner en hyrde?
- Hvad siger det om Gud, at han er vores hyrde?
- Hvad betyder det at gå i mørkets dal? Hvordan oplever vi det i dag?
- Hvad betyder det for en kristen at have Jesus som sin hyrde ifølge v. 5-6 og i vores dagligdag?

Når vi har Jesus som hyrde kan vi være trygge i vished om, at han har lovet at passe på os. Som kristne er vi blevet lovet, at vi vil komme gennem svære ting (Matt 5,11-12), men Gud har også lovet os, at han leder os igennem det.

Læs Jeremias 29,11-14

- Hvilket løfte giver Gud her om hans planer for dig?
- Hvem gælder dette løfte?
- Hvad kendetegner den, som får givet dette løfte (v. 12-14)?



LM BETWEEN

- Hvilken rolle spiller bønner for den, som vil ledes af Gud (v. 12)?

Der er mange eksempler på mennesker i Bibelen, som bliver ledt af Gud. Én af dem er Josef, som blev solgt af sine brødre til en slavehandler og kom til Egypten, hvor han efter mange udfordringer fik en høj stilling hos Farao (1 Mos 37-50). Josef oplever, at hans brødre vender ham ryggen, og senere i Egypten oplever han at blive sat i fængsel for en forbrydelse han ikke har begået. På trods af disse store trængsler ender han med at få en kæmpe stor betydning for Israel, da han er med til at sørge for, at Israel får mad under den tørke, der rammer dem senere.

Tag det papir, I skrev ned på under introen, og skriv nu ned, hvad I tænker om Guds ledelse efter at have snakket om det.

Bøn

I Jer 29,12 siger Gud, at han hører os gennem bøn. Slut bibelstudiet af med at bede sammen.

Leg

Lav en forhindringsbane og gå sammen to og to. Den ene får bind for øjnene mens den anden leder ham/hende gennem forhindringsbanen.