



LM BETWEEN

Bønhørelse

- Bibelstudieoplæg til teenagere

Udarbejdet af Andrea N. Christensen, 2014. Redigeret af Maria Legarth, 2016.

Intro:

I denne bibeltime skal vi se på følgende spørgsmål:

- Kan Gud svare på bønner?
- Hvorfor får vi ikke altid det, vi beder om?

Intro-opgave:

Inddel teenagerne i tre grupper. Der må gerne komme en leder med i hver gruppe. Sæt en tidsgrænse på ca. 20 minutter.

- Gruppe 1 skal læse 1 Sam 1,1-20 og forberede en måde, hvorpå de vil fremlægge bibelafsnittet for de andre.
- Gruppe 2 skal læse 2 Mos 17,8-16 og forberede en måde, hvorpå de vil fremlægge bibelafsnittet for de andre.
- Gruppe 3 skal arbejde med dramastykket, som findes nedenfor. Husk på forhånd at printe 3-4 eksemplarer ud.

Præsentation:

Gruppe 1 og 2 præsenterer bibelafsnittene for de andre.

- Hvad fortæller 1 Sam 1,1-20 os om bønhørelse og om Gud?
- Moses' løftede arm med Guds stav, viste at Moses bad til Gud. Hvad fortæller 2 Mos 17,8-16 os om bøn og om Gud?

I Bibelen kan vi altså læse om, at Gud svarede på bøn. Gud er den samme i dag. Og han griber også ind i dag, Hebr 13,8.

Læs Luk 1,37

- Hvordan har I oplevet bønnensvar?



LM BETWEEN

- Hvornår har I oplevet, at Gud ikke har givet jer det, I har bedt om?
- Hvorfor oplever vi, at vi ikke får bønesvar?

Læs Rom 11,33-34

- Hvad står der i Rom 11,33 om Guds veje?
- Hvad tror I, er svaret på spørgsmålet i Rom 11,34?
- Lav en brainstorm på, hvorfor I ikke tror, vi får bønesvar. I kan skiftes til at skrive jeres svar ned på en tavle.

Det er altså svært at have styr på, hvad Gud tænker og har gang i. I bogen "Bøn frem for alt" giver Oddvar Søvik nogle svar på, hvorfor vi ikke altid får bønesvar.

Forhåbentlig kan de forklaringer give jer mod på at blive ved med at bede, selv om I ikke altid umiddelbart oplever svar på jeres bønner. Skriv teksten, der i kursiv, på en tavle efterhånden, som I snakker om det:

- *Gud har en bedre plan:* Gud giver os nogle gange noget, der er bedre, end det vi bad om.
- *Gud svarer i sin time:* Ofte siger Gud "vent". Gud har hele overblikket og ved derfor bedst, hvornår han skal give os, det vi beder om. Han kender den rette tid, Hebr 4,16.
- Gruppe 3 skal nu vise sit skuespil. *Gud siger nogle gange "nej":* Gud giver os nemlig kun gode gaver. Gud ved, hvad der er bedst for os, selv om vi ikke oplever det sådan. Derfor må han nogle gange sige nej.
- *Guds kærlighed begrænser hans almagt.* Der er mange kristne, som beder om, at familiemedlemmer og venner, som ikke tror på Jesu, må blive kristne. Gud hører bønnerne og gør noget ved de mennesker, vi beder for, men Gud kan ikke tvinge mennesker til at elske sig. Menneskers gudsforhold må bygge på kærlighed, og kærlighed indebærer frihed til at sige ja og frihed til at sige nej til Gud. Der er dog mange eksempler på, at mennesker er blevet kristne efter at nogle har bedt for dem i mange år – så hold ud!

Afslutning:

Husk: At bede drejer sig ikke kun om at få, men om at være sammen med Gud. Det kan være vildt rigt at have alene-tiden sammen med Gud. At bede er ikke en tung byrde eller en sur pligt – noget vi gør for at behage Gud eller opfylde hans krav. Nej,



LM BETWEEN

for Guds børn er bønnerne først og fremmest et *privilegium*. Tænk, fordi Jesus døde for dig, har du fri adgang til den almægtige Gud, som elsker dig og hører dine bønner. Der er intet umuligt for Ham. Gør brug af den mulighed.

Bøn:

Fortæl hinanden om nogle ting, I gerne vil have bedt for, og slut af med at bede for det.

Drama til gruppe 3:

Ellen: Far, må jeg blive hjemme fra skole i dag?

Far: Vil du gerne det?

Ellen: Yeah

Far: Okay, du kan blive hjemme fra skole i dag

Ellen: Er det rigtigt? Kan jeg så også blive hjemme fra skole i morgen?

Far: Ja, selvfølgelig, hvis det er sådan, du gerne vil have det

Ellen: wauw... øh, kan jeg få en is til aftensmad?

Far: Øh, vent lidt jeg spørger lige mor (*råber*): VERA! ER DET OKAY, HVIS ELLEN FÅR IS TIL AFTENSMAD?

Mor: IS ISTEDET FOR VARM MAD? ALTSÅ INGEN GRØNTSAGER?

Far: Vil du ikke have grøntsager?

Ellen: Grøntsager? NEJ!

Far: HUN VIL IKKE HAVE GRØNTSAGER

Mor: OKAY, HVIS DET ER SÅDAN, ELLEN VIL HAVE DET, SÅ FÅR HUN IS TIL AFTENSMAD. VI HAR OGSÅ IS TILOVERS FRA, DA VI FEJREDE ELLENS 13 ÅRS FØDSELSDAG I SIDSTE UGE.

Ellen: Juhuu!!! Kan vi tage i Disneyland i morgen?

Far: Sikke en fantastisk idé, Ellen!! Lad os gå ud og pakke bilen med det samme!

Ellen: Må jeg køre?



LM BETWEEN

Far: Du kan få lov til alt, du spørger om.

Ellen: I er de bedste forældre i hele verden.

Dramaet er hentet her: www.lifelinepro.com