



LM BETWEEN

# Min Jesus – min ven

*Af Maria Legarth*

I skal begynde med tre runder, hvor I sender et stykke A4-papir rundt. Brug et nyt stykke papir i hver runde. Alle skal skrive noget, og man kan skrive så mange gange, man vil. Når I er færdige med at skrive til hvert enkelt spørgsmål, snakker I om, hvad I har skrevet, før I går videre til det næste.

- Hvad kendetegner en god ven?
- Hvad kan man bruge sine venner til?
- Hvad er det bedste ved en ven?

Det er fedt at have venner. Jesus er også vores ven.

- Hvordan passer de ting, I har skrevet på de tre ark, på Jesus?
- Hvordan gør de ikke?

Jesus kaldte sine disciple for sine venner. Sådan kan vi også være venner med Jesus. Når vi tror på Jesus, er vi ikke hans slaver eller tjenere, men hans venner. Det er nu ikke et almindeligt venskab, for vi er ikke lige med Jesus. Vi er i stedet som grene på hans træ. Vi er nemlig afhængige af ham.

Jesus er verdens bedste ven. Han er der altid for dig og vil altid være din ven. Men du kan aldrig give Jesus samme slags venskab, som han giver dig, for du formår ikke at være den bedste ven for ham, og han kan godt klare sig uden dig. Alligevel er det vigtigt, at du beslutter dig for, om du vil være hans ven.

- Læs sammen Joh 15,12-17
- Det kan være lidt svært at forstå: Gengiv med jeres egne ord, hvad der står!

Som grene på et træ, kommer vi helt tæt på Jesus. Så tæt, at vi bliver ét med ham og på den måde bliver vi en del af ham. Så når han er helt ren, så bliver vi det også. Alt, hvad han er og har, bliver vores. Hvor er det vildt, at vi må kalde ham vores ven. Han ønsker at blive din ven. Må han det?

- Hvordan kan Jesus være vores ven?
- Hvad er det særlige ved at have ham som ven?
- Hvordan kan vi være sammen med Jesus?

Des tættere, vi lever på Jesus, og des mere plads, vi giver ham i vores liv, des mere kan han arbejde gennem os.

- Hvordan kan det ske?

Læs følgende bibelvers: Filip 4,13; Gal 2,19-20 og Ef 3,20.

- Lav en statusopdatering med hashtaget #minvenjesus til hvert bibelvers.

Slut af med bøn, hvor I sender en kuglepen fra person til person. Når man har kuglepennen kan man bede højt, men man behøver ikke. Bed om, at Jesus må være din ven, og at han vil bevare dig, som sin ven.