

## Bibelstudieoplæg

# Reformationen 500 år

Reformationen er blevet kendetegnet ved en række kendte udsagn – en række ”alener”. Alle udformet i opposition til den katolske kirke. Vi lærer Gud at kende gennem Skriften alene. Af skriften lærer vi, at vi frelses ved troen alene af nåde alene, pga. Kristus alene – alt dette medfører at alene Gud får ære. Dette udtrykte man på datidens fagsprog, latin:

- Sola Scriptura – Skriften alene
- Sola Fide – Troen alene
- Sola Gratia – Nåden alene
- Solus Christus – Kristus alene
- Soli Deo Gloria – Gud alene æren

På mange måder sammenfatter disse fem udsagn hele formålet med den lutherske reformation. I LMU tænker vi, at det derfor er oplagt at dykke dybere ned i disse i forbindelse med reformationsjubilæet. Ikke fordi det lutherske i sig selv er sandt – men fordi de fem udsagn er bibelske og udtrykker noget centralt i det bibelske udsagn. Derfor har vi lavet fire forskellige bibelstudieoplæg.

De tager alle udgangspunkt i nogle videoer produceret af Luthersk Missions Højskole og Luthersk Mission i forbindelse med reformationsjubilæet i 2017. Følgende fire emner behandles: Troen alene, Skriften alene, Nåden alene og Det almindelige præstedømme. Vores idé er, at I der arbejder med bibelstudieoplægget, måske arbejder med alle fire, for rigtig at komme ind under huden på reformationens tanker. Men alle oplæg kan også gerne stå for sig selv.

### Nåden alene

Dette er ét af fire forskellige bibelstudieoplæg. I dette oplæg ser vi nærmere på udsagnet: Nåden alene. Oplægget er bygget op, så I starter stille og roligt op med at se en video. Dette er ment som en slags indledning, hvor I sporer jer ind på emnet, men er ikke formålet med oplægget. I kan derfor godt gå hurtigere hen over denne. Det vigtige er, at I får arbejdet og talt sammen om de efterfølgende bibeltekster.

I kan starte med at se følgende video på youtube: Luthersk Missions Højskole – reformationsjubilæum – nåden alene af Kristoffer Enevoldsen (et direkte link: <https://www.youtube.com/watch?v=R9iHejAtAo> )

Tal sammen ud fra filmen. Prøv kort at sammenfatte hvad der bliver talt om i videoen med jeres egne ord.

- Bed I mærke i noget bestemt?
- Hvad skete der med forståelsen af nåden i den katolske kirke?
- Hvem er den handlende i nåden? Dig eller Gud?

Luther mente selv, at han byggede sin lære ud fra bibelen. Derfor vil vi gå nærmere ind på, hvad bibelen siger om dette emne. Det bedste I kan gøre, for at få mest muligt udbytte af studiet, er at I slår bibelteksterne op.

## Hvad er nåde?

Emnet for dette oplæg er nåden alene. At vi er frelst af nåden alene er noget af det mest centrale ved den kristne tro, og noget vi gang på gang må blive mindet om, for at blive holdt fast i troen på Jesus, og vores totale afhængighed af nåden.

Men evangeliet om frelse af nåden alene er svært for vores menneskelige natur at forholde os til, ikke desto mindre er det det mest frisættende budskab, man kan forestille sig!

Den katolske kirkes nådesforståelse, som Luther gjorde op med, gik ud på, at nåden fungerede som en kraft. Denne kraft blev indgydt i mennesker, og hjalp dem til at handle mere og mere retfærdigt. Man skulle så at sige selv "hjælpe til", og handle så godt som man kunne, for derved at blive frelst.

### Overvej: Hvilke problemer opstår, hvis frelsen afhænger af, om vi forbedrer os og handler retfærdigt?

Luther gjorde imidlertid op med den katolske forståelse af nåden. Der er adskillige Bibelsteder man kan tage frem, som gør det klart, at der var noget, der ikke stemte i den katolske kirkes lære om nåden som en "præstationsfremmende middel".

Et af de mest kendte er **Ef. 2,8-9**. Læs versene.

### Overvej: Hvem er den aktivt handlende i versene?

- Læs også **Rom. 11,6**. og **Gal. 2,21**

### Overvej: Hvad fortæller det os om hvad nåde er?

## Nåde – og et helligt liv?

Vi får skænket frelsen af nåde – gratis. Det betyder, at frelsen ikke har noget som helst at gøre med hvor mange gode ting, vi gør. Retfærdiggørelsen – frelsen, bliver givet os af nåde, uden at vi har gjort til eller fra. Den nådesforståelse, den katolske kirke lærte, og som reformatorerne tog afstand fra, byggede på, at mennesker skulle være så gode, som de kunne, og det hjalp nåden dem så til. Men hvornår har man så været god nok?

At forstå nåden som en hjælp til selvhjælp – som et præstationsfremmende middel – giver ingen sikkerhed. Hvordan kan man være sikker op, om man nu forvaltede Guds nåde godt nok? Men den bibelske forståelse er heldigvis helt anderledes end den katolske! Klynger man sig til frelsen af nåde alene i Kristus Jesus, så kan man trygt stole på, at han har gjort ALT det der skal til.

De bibelvers, som den katolske kirke trak frem, bliver dog ikke dårlige af den grund. De blev blot brugt forkert. Versene om den virksomme tro handler om helliggørelsen. Helliggørelsen er væksten i den kristne tro og i det kristne liv.

Et af de vers, katolikkerne trak frem, var **Gal. 5,6**. Læs verset og tal om det

### Overvej: Hvad siger verset om det kristne liv?

Det kan være nærliggende at komme til at forstå dette og andre vers på samme måde som den katolske kirke. Men gør man det, griber man versene ud af den samlede bibelske forståelse.

Et andet eksempel på et vers man kan misforstå er **Tit. 2,11-12**.

- Læs verset og tal om det.

Helliggørelsen og troens frugter kommer som en naturlig følge af at være blevet frelst. Men vi kan ikke gennem det rykke ved det, Jesus har gjort for os.

**Overvej: Hvad vil det sige at vokse i det kristne liv?**

### Det hellige liv

Rækkefølgen er vigtig – Gerninger er ikke noget, vi presser frem for at leve op til nåden. Nåden gives gratis, og *i troen på nåden vokser vi i helliggørelse*. Det er heller ikke noget, vi selv kan presse frem.

Helliggørelsen – væksten og det nye liv i Kristus – kommer som en følge af retfærdiggørelsen af nåde alene! Ikke som et krav for at blive retfærdiggjort! Jesus skænker os nåde for INTET! Åndens frugter kommer på baggrund af retfærdiggørelsen, ikke som et krav for at blive retfærdiggjort.

Vi bliver af Gud regnet for retfærdige ved nåden i Jesus. Vi skal ikke selv – og kan ikke selv – gøre os fortjent til frelse.

- Læs **Ef. 2,4-5** og **Rom. 3,23-24** – tal om versene, og om hvad de siger til os.

**Overvej: Hvad betyder det for dig, at Bibelen taler sådan om nåden? Hvad betyder det for livet som kristen?**

### Forslag til videre læsning:

”Vejledning til fred” af C. O. Rosenius, udgivet 2015, Logosmedia. Koster 100,-