



## JESUS SAGDE NOGET MÆRKELT

TEKST  
 MARIA LEGARTH

“**Dine synder er dig tilgivet!**”

Da Jesus levede på jorden, boede han ikke et bestemt sted, men vandrede fra by til by. Mange ville gerne møde ham og lytte til hans ord om Gud. En dag, da han kom til den lille by Kapernaum, vidste alle lynhurtigt, at Jesus var kommet til byen. Huset, hvor han var, blev fyldt, og folk stod langt ud på gaden.

### Ingen plads

Men der var én, der ikke var plads til. Det var en lam, der ikke kunne gå. Han blev båret af sine venner hen til Jesus. Men der var så mange mennesker, at de ikke kunne komme helt hen til Jesus. I stedet fik de den idé at gå op på det flade tag med deres lamme ven. De fjernede noget af taget og hejste deres ven ned lige foran Jesus.

### Noget meget mærkeligt

Hvad ville Jesus sige til det? Han sagde noget meget mærkeligt. Nemlig, ”Dine synder er dig tilgivet!” Men det blev nogle af de andre sure over. De mente nemlig ikke, at det er andre end Gud, der kan

tilgive synder. Og det er helt rigtigt. De vidste bare ikke, at Jesus jo også er Gud, fordi han er Guds søn.

Jesus ville vise, at han ikke bare var et almindeligt menneske, så han sagde til den lamme: ”Rejs dig op, tag din bære og gå hjem!” Det var for vildt. Jesus gjorde den lamme rask. Han kunne gå igen!

Men det er faktisk vildere, at han kan tilgive syndere! Og det kan han kun, fordi han både er Gud og menneske – og fordi han kæmpede mod det onde på korset, da han døde.

### Du kan bede

Du kan selv bede til Jesus. Og du kan bede ham om alting, sådan som den lamme gjorde! Både om at hjælpe dig – og om at Jesus vil tilgive dig alt det onde, du kommer til at gøre. Han lytter altid – men det er ikke sikkert, at du får de svar på dine bønner, som du drømmer om. Den lamme drømte om at blive rask, men han fik noget meget vildere, da han fik at vide: ”Dine synder er dig tilgivet!”