



Den bedste hilsen

TEKST

BERIT LUND LARSEN

**Jeg vil aldrig
svigte dig -
jag vil
endda gå
i døden for
dig**

Om så alle de andre svigte dig, Jesus, så gør jeg det i hvert fald ikke. Jeg vil aldrig svigte dig - jeg vil endda gå i døden for dig. Peter var ikke i tvivl, han ville altid holde med Jesus. Selv om alle de andre disciple ville svigte Jesus, så ville Peter i hvert fald ikke. Men Jesus så på Peter og sagde: *Hanen når ikke at gale i nat, før du tre gange har nægtet, at du kender mig.*

Samme aften blev Jesus taget til fange af soldater i Getsemane Have. Peter ville ikke svigte Jesus, så han trak sit sværd og huggede øret af en soldat. Men Peter kunne ikke redde Jesus. Soldaterne tog Jesus med, og Peter fulgte efter - nu ville han i hvert fald ikke svigte Jesus.

Jesus blev ført ind i ypperstepræstens hus til forhør, og Peter sneg sig ind ad porten og forsøgte at finde et sted i gården, hvor han kunne få øje på Jesus inde i huset. Det var en kølig aften, så Peter listede hen til bålet, hvor ypperstepræstens tjenere sad og varmede sig.

Du var da også sammen med ham der Jesus! Var der pludselig en tjenestepige, der sagde.

Peter svarede hurtigt tilbage: *Jeg kender ham ikke, kvinde.*

To gange mere sagde Peter, at han

ikke kendte Jesus, til sidst bandede han endda på, at han ikke kendte Jesus. Og lige da, galede hanen! Peter kiggede op mod ypperstepræstens hus, og i det samme vendte Jesus sig om og så på Peter. Da Peter så det blik, vidste han, at han havde svigtet Jesus. Peter løb ud, og udenfor porten græd han bitterligt.

Forfærdelige dage

De næste dage var forfærdelige for Peter. Han havde svigtet Jesus, og nu var Jesus død. Så Peter kunne ikke en gang tale med Jesus om det. Tre dage efter var der nogle kvinder, der fortalte noget mærkeligt. De havde været ved graven, hvor Jesus var begravet tre dage før, og de fortalte, at graven var tom. Men de kom med en helt særlig hilsen til Peter: *Hils disciplene og Peter - sig, at vi skal mødes igen i Gallilæa.* Det var den bedste hilsen han nogensinde havde fået. Peter havde svigtet Jesus, og alligevel ville Jesus have med ham at gøre. Jesus ville stadig være ven med Peter. Peter begyndte måske at forstå, at han ikke skulle gå i døden for Jesus, men at Jesus gik i døden for Peter. Jesus både kunne og ville redde Peter.