

# KOMFRIT

Nr. 8/2018

Et blad for børn

KOMFRIT UDGIVES AF M KIDS



## Vind!

Deltag i konkurrencen og vind en stjernebikkert

## Kongestjernen

Læs historien om de vise mænd der rejste efter stjernen



# fun-facts om rummet

AF KRISTOFFER SØRENSEN

## Astronaut-prut

Astronauter må ikke prutte og bøvse oppe i rummet. Deres rumdragter er ret lufttætte, så de skal lugte på deres egne prutter i meget lang tid. Som astronaut ville du enten lave bæ i buksen eller kaste op i hjelmen. Det er ret upraktisk, når man ikke kan tage bad eller vaske tøj. Astronauter får heldigvis hjælp i deres valg af mad, så de nedsætter gasproduktionen i maven.

## Regnvejr af ko-prut

Saturns største måne, Titans, overflade minder meget om jordens. Der er land, søer og have på Titan. Problemet er, at der sjældent bliver mere end -180 grader, og det er derfor ikke flydende vand, der er i disse søer og have. Det er til gengæld methan, der er den gas, som kører prutter. Så der er kæmpe søer og have lavet af flydende

koprut. Som om det ikke var nok, så kan søerne fordampe og lave methanskyer, der regner ned. Det regner altså med flydende koprut på Saturns måne Titan.

## Diamant-storm

På planeterne Neptun og Uranus kan du opleve et andet fænomen, nemlig diamantstorm. Det navn har det ikke fået for sjov. Deres atmosfærer er nemlig fyldt med kulstof, der trykkes til diamanter. Uranus og Neptun er gasplaneter, og der er derfor ikke en overflade som på jorden, hvor diamanterne lander. De flyver i stedet rundt i konstant stormvejr. Hvis man befandt sig i sådan en storm, ville man hurtigt blive revet i småstykker.

## Diamant-planet

Hvis man gerne ville samle diamanter på grund af deres værdi, skulle man nok prøve at besøge en fjern planet ved navn 55 Cancri E. 55 Cancri E er stort set én stor klump diamanter. Med de nuværende diamanterpriser, kunne diamanter på 55 cancri E sælges for 6 kvintillioner kroner. Det er 384 trillioner gange flere penge end der findes på jorden.

## Brændende snebold

Hvis man er på udkig efter et smukt syn, kunne man besøge planeten Gliese 436 B, der er en stor hård bold af is. Men det er ikke fordi, det er koldt, at planeten er af is. Faktisk er planeten så varm, at isen selvantænder, og det ligner en stor brændende snebold.

## Det tungeste i universet

En neutronstjerne er noget af det tungeste, der findes i universet. Neutronstjerner er resterne fra gamle stjerner, der er eksploderet og trykket så hårdt sammen, at hvis man tog en skefuld, ville det veje 1 milliard tons. Det svarer til 6000 af Mærskts største containerskibe i én lille skefuld.



# Hyrderne

AF JOHANNE KJÆR SVENDSEN



JO\_KS



# Stjernehimlen

TEKST  
JAKOB RAHBEK

Ved du godt, hvor stor en stjerne er? Den er MEGA stor. Den ser ikke ud af meget, når man kigger ud på himlen en mørk aften. Men hvis man var tættere på, ville man opdage, at alle stjernerne er lige så store som vores sol. Faktisk er nogle af stjernerne endnu større. Så store at vores jord ligner en lille perle ved siden af et stort hus. Og så er der rigtig mange stjerner i verden. Bare i vores galakse, som hedder mælkevejen, er der 200.000.000.000 (200 milliarder stjerner). Og vores galakse er bare en lille bitte bitte del af alle universets stjerner.

**Selvom vi er små, er vi utrolig værdifulde for Gud**

### Lille mig

Kong David så engang ud på stjernehimlen og synes bare det var så fantastisk. Og så spurgte han Gud: "Hvad er så et menneske, at du husker på det". David følte sig nemlig meget lille i forhold til Guds flotte stjernehimmel. Men David kendte faktisk godt svaret. Han sagde "Du har gjort mennesket kun lidt ringere end Gud". Det betyder, at vi er det største, Gud

har skabt. Vi er slet slet ikke så store som en stjerne - men selvom vi er små, er vi utrolig værdifulde for Gud. Vi er det vigtigste, Gud har skabt. Gud elsker sine små mennesker.

### Gud kom til jorden

I Bibelen læser vi, at Jesus blev født som en lille menneskebaby i Betlehem. Men Jesus var også samtidig Gud. Selvom Gud altså har skabt alle de mange stjerner, så blev han engang født som et lille menneske. Gud rejste ikke ud på en stor stjerne, men han valgte at blive født på vores lille bitte jord. Og da han blev født, blev han født som et menneske. Det viser os, at David har ret. Vi er meget mere værd end alle stjernerne. Hvor er det fedt, at Gud elsker os mennesker så meget, at han blev et menneske.

## Hvad står der?

AF BERIT LUND LARSEN

Find vej gennem stjernelabyrinten. Begynd **her** og skriv de ord ned, du møder på din vej. Hvad mon der står?



-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

Læsningen s. 5: For således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn, for at enhver som tror på ham, ikke skal gå tabt, men have evigt liv / s. 7: Derfor er den himmelblå guld Jesus.



# Da vismændene gik forkert

TEKST  
JAKOB RAHBEK

Da Jesus blev født i Betlehem, kom der en ny stjerne på himlen. Et sted mod øst langt derfra var der nogle vise mænd. De lagde mærke til stjernen på himlen, og de vidste, at det betød, der var født en konge i Israel. Det måtte jo være en særlig konge, så de rejste afsted med fine gaver.

## Vismændene går forkert

Men de gik helt forkert. De troede jo, at kongen måtte blive født på paladset i Jerusalem, så de kom til at gå op til den onde konge Herodes i stedet for. Og den onde konge ville bare slå den nye konge ihjel, hvis han kunne. Men hvor skulle de så finde den nyfødte konge?

## Vismændene finder den rigtige konge

Heldigvis var der i Jerusalem nogle folk, der kendte Bibelen rigtig godt. De læste, at der skulle fødes en særlig konge, og det var i Betlehem. Så derfor gik vismændene til

Betlehem, og der fandt de kongen og gav ham deres fine gaver og tilbad ham.

## Har vi også en ledestjerne?

Kunne det ikke være rigtig sejt at have sin egen stjerne, som kunne vise os hen til Jesus? I salmen "Dejlig er den himmelblå" står der "Vi har og[så] en ledestjerne, og når vi den følger gerne kommer vi til Jesus Krist, kommer vi til Jesus Krist."

Hvad mon det er for en stjerne?

Salmen giver svaret:

"Denne stjerne lys og blid, som kan aldrig lede vild, er hans guddomsord det klare."

Det er altså Guds ord, der er vores vejviser til Jesus. Når vi læser i Bibelen, så møder vi jo Jesus. Og for resten, det var jo også den måde, at vismændene kom til Jesus. Det var jo Bibelen, der fortalte dem, at de skulle gå til Betlehem.

**Det er altså Guds ord, der er vejviser til Jesus**

# Gæt julesange

AF BERIT LUND LARSEN

Løs rebusserne og find ud af hvilke julesange de viser.



-----



-----



-----

Løsningerne findes et sted i bladet

# En helt særlig stjerne

TEKST  
JAKOB RAHBEK

Der er rigtig meget julepynt, som har noget med stjerner at gøre. Særligt stjernen på toppen af juletræet. Men også de hvide julestjerner lavet af hvide papirstrimler. Der er også julestjernen, som er sådan en plante med en stor rød blomst, der ligner en stjerne. Den har man særligt i julen. Måske kan du gå på udkig efter endnu flere stjerner i julepynten hjemme hos jer? Det skal minde os om den stjerne, der lyste over Betlehem, da Jesus blev født.

**Gud kom for  
at tilgive  
os, det  
forkerte  
vi har gjort**

## Jesus er som en morgenstjerne

Men al julepynten med stjerner på, kan også minde os om Jesus selv. I Bibelen bliver Jesus nemlig kaldt for morgenstjernen. Det betyder selvfølgelig ikke, at Jesus i virkeligheden er en stjerne. Men det betyder bare, at han er ligesom den stjerne på himlen, som man i gamle dage kaldte for morgenstjernen. Der er nemlig en stjerne på himlen, som kommer frem, lige før det bliver morgen, og det bliver lyst.

Den brugte mennesker til at kigge efter før man havde ur. For når man så morgenstjernen, så vidste man, at nu ville det snart blive dejlig lyst igen. Sådan er Jesus ligesom morgenstjernen. At Jesus kom til jorden, viser os, at det snart bliver lyst i verden igen.

## Godmorgen!

Verden var i mørke. Vi var jo gået væk fra Gud. Ej, hvor frygtelig og trist. Men så blev det jul, og så blev Jesus født til jorden. Det mørke og triste er ved at forsvinde. Gud kom for at tilgive os, det forkerte, vi har gjort. Det er godt, og lyset skinner endnu mere. Jesus stod op af graven. Lyset skinner endnu endnu mere. Det er ligesom, det er ved at blive morgen her i verden. Og når så Jesus snart kommer igen, så vil mørket aldrig mere være der. Det vil være morgen. Det bliver godt.

# Farv stjerner

Prøv at farvelægge alle stjerner, der har en prik. Du kan bruge en gul farve. Mon du opdager, at der dukker et navn op?



AF BERIT LUND LARSEN  
Løsningen findes et sted i bladet

# P- tærte- konfekt

TEKST & FOTOS  
JANE KNUDSEN

### Du skal bruge:

1 dl hakket chokolade  
1 dl små skumfiduser  
2/3 dl saltede peanuts

### Sådan gør du:

Varm den hakkede chokolade ved at smelte 2/3 dele af chokoladen over et vandbad.  
Tag skålen af varmen og rør den anden 1/3 chokolade i.  
Rør skumfiduser og peanuts i og lav små kugler på et stykke bagepapir.  
Efter en time er de klar til at blive spist.  
Mums!



HER ER HVAD DU SKAL BRUGE



VARM CHOKOLADEN



TAG SKÅLEN AF VARMEN



RØR SKUMFIDUSER OG PEANUTS I



LAV SMÅ KUGLER PÅ ET STYKKE BAGEPAPIR



MUMS!

# VIND! Find fejl

Løs opgaven nederst på siden og vær med i konkurrencen om en stjernebikkert. Se mere side 12. Send svaret på mail til: komfrit@lmbu.dk eller med brev til: Komfrit, Brinkvej 13, Ballum, 6261 Bredebro senest d. 1. januar 2019.

Der mangler tre ting på billed B. Hvilke ting?

-----  
-----  
-----



A



B



Navn og alder: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr. og by: \_\_\_\_\_

Der mangler tre ting på billed B. Hvilke ting?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# Vind en stjerne-kikkert



Med denne stjerne-kikkert fra National Geographic får du en virkelig god begynder-stjerne-kikkert. Perfekt til dine første astronomiske oplevelser, hvor du kan udforske rummet, og måske kan du finde morgenstjernen. Kikkerten har en solid fod, der holder den helt fast, så du kan se helt klare billeder selv

under den største forstørrelse. Kikkerten forstørrer 50-100 gange. Den er let at betjene og lavet i det klassiske National Geographic design med logo på siden. Stjerne-kikkerten kan også bruges, hvis du bare vil kigge på dyr eller natur.



Vær med i konkurrencen om en stjerne-kikkert. Løs opgaven på side 11 og send svaret på mail til: [komfrit@lmbu.dk](mailto:komfrit@lmbu.dk) eller med brev til: Komfrit, Brinkvej 13, Ballum, 6261 Bredebro senest d. 1. januar 2019.

# DEN NEMME JULESTJERNE

TEKST & FOTOS  
KAMILLA ROAGER JUHL



## Du skal bruge:

- Otte stykker kvadratisk papir - prøv med papir i flotte farver eller med mønstre på begge sider
- lim eller klipse-maskine
- saks
- snor til at hænge stjernen op i

## Sådan gør du:

1. Fold papiret diagonalt, så du får en trekant
2. Fold papiret diagonalt igen, så du har en mindre trekant
3. Klip tre hak fra den lukkede side af trekanten
4. Fold papiret helt ud
5. Lim eller klips hjørnerne fra den inderste firkant sammen
6. Vend papiret og lim eller klips hjørnerne af den næste firkant sammen
7. Vend og klips de to sidste sæt hjørner sammen. Gør dette på alle otte stykker papir
8. Samle fire stjernetakker ved at klippe dem sammen i den ene ende
9. Saml stjernen, så alle otte takker er klipset sammen
10. Klips spidserne af takkerne sammen, så stjernen holder formen
11. Sæt en snor i og hæng den op





# Kongestjernen

TEKST  
JANNE BAK-PEDERSEN

Det var en kæmpe overraskelse at se stjernen. Jeg tror, jeg glemte at trække vejret et lille øjeblik og græd en tåre. Den var så vidunderlig, skinnende og klar som tusind diamanter. Jeg vidste, at den ville komme. Jeg vidste det! Jeg havde holdt øje

med to mindre stjerner på himmelen, der så ud som om, de ville mødes i en. Mine venner Balthazar, Melchior og jeg havde stirret på himmelen og læst i de tykke, gamle bøger om dette stjernemøde i lang tid. Nu vidste vi, at når dette skete, ville en

kongesøn blive født. Men hvor? Det var ikke til at styre nysgerrigheden. Vi sad oppe hele natten. Da det blev morgen, havde vi taget en beslutning. Vi ville finde den kongesøn!

**Onde øjne**  
Vi pakkede kamelerne

og huskede en ordentlig dunk vand, for det var meget varmt i Østerland. Det eneste, der gav mening, var at rejse efter stjernen. På den måde kom vi nærmere og nærmere jødernes land. Dér herskede den onde kong Herodes. Uf, vi

gøs. Vi blev nødt til at tale med ham, hvis nu det var i hans slot, at en kongesøn var født. Gennem store, tunge porte med guldbeslag og over fine, persiske tæpper gik vi op med Herodes trone. Vi var bange. "Kender du en nyfødt kongesøn?", spurgte vi. Herodes blev helt rød i hovedet og fik onde øjne. Så rømmede han sig og sagde: "Lige et øjeblik". Der stod vi og tænkte: "Er det ude med os nu?" Da Herodes kom tilbage, smilede han venligt og sagde: "Måske kan det være den kongesøn fra Betlehem, som jøderne venter på".

Så lo han og sagde: "Jøderne har jo mig, men hvis I finder ham, må I endelig sige til".

**Stjernen lyste for os**  
Vi kunne ikke komme hurtigt nok ud og langt nok væk fra Herodes. Betlehem havde han sagt. Selvom det var aften, fortsatte vi vores rejse. Jeg ved, det lyder underligt, men stjernen lyste for os. Som en lygte for vores fødder. På den måde endte vi i Betlehem. Vi stod til sidst foran en stalddør. På det tidspunkt lyste stjernen så meget som solen på en varm

sommerdag. Dette var et meget fattigt sted. Kunne det være rigtigt? Var der en kongesøn her? Kameler larmer altid lidt. Vi må have vækket dem, for pludselig gik døren til stalden op. En helt almindelig, men meget glad, ung mand inviterede os ind. Det virkede som om, vi var ventet. Lige der i sin mors arme, så vi ham. For ham lyste hele himlen i nat! Forældrene fortalte om englebesøg og opfyldelse af profetien om den

lovede Messias. Vi var ikke i tvivl. Dette var kongesønnen. Denne lille, nyfødte baby var Guds egen søn. Vi overøste ham med gaver. Det var stort at stå der hos Maria og Josef, som hans forældre hed, mens verdens frelser holdt om ens pegefinger. Jeg har aldrig siden været i tvivl. En dag vil hele verden vide, at verdens frelser er født, og tænk jeg har allerede set ham!



ILLUSTRATION  
JAKOB FRIIS

**Det var ikke til at styre nysgerrigheden**



# Brumle julehyggen



SÅ ER DET BLEVET  
VINTER.



JEG ELSKER  
SNEVEJR.



JEG LAVER EN  
SNEBOLD.



ER DU KLAR TIL  
SNEBOLDKAMP?



DET ER HYGGELIGT  
AT LAVE JULEPYNT.



SE, ET JULEHJERTE.



SÅ SKAL VI KIGGE I  
DEN STORE KASSE  
MED JULEPYNT.



SE, ALLE DE  
FORSKELLIGE  
STJERNER.



DET HER ER DEN  
STØRSTE STJERNE.

## RAKETTEN

Komfrit fejrer alle dem, der bliver 8 år! Send dit navn, adresse og dato for din fødselsdag til Raketten, når du fylder 8 år. Skriv gerne i god tid! Når der er ti navne, trækker vi lod om en fødselsdagsgave. Skriv til komfrit@lmbu.dk  
Raketten er fyldt op, og derfor har vi blandt alle navnene trukket lod om én, der skal have en fødselsdagsgave.

Matthias M. Matthiessen,  
Bylderup Bov

Hannah Jensen,  
Hoptrup

Natalie Kofoed,  
Aakirkeby

Martin Keller,  
Aakirkeby

Tilde Kielgast,  
Aakirkeby

Daniel Munk Toft-Jensen,  
Silkeborg

Johannes Djuve Krabbe,  
Aarhus

### VINDER

Thomas Kafton Bech,  
Silkeborg

Andrea Kjær Olsen,  
Aarhus

Nanna Stenholdt Eskesen,  
Silkeborg

# KOLOFON

Komfrit udgives af



### Redaktion

Redaktør Maria Legarth  
Tlf 48263025  
maria@lmbu.dk

Redaktionssekretær/grafiker Helle Høeg

Redaktion Berit Lund Larsen  
Kamilla Roager Juhl  
Johanne Kjær Svendsen  
Jane Knudsen  
Martin Kjær Svendsen  
Linda Kildegaard

### Layout

AD/Layout Davidson Grafisk  
www.davidsongrafisk.dk

Illustrationer Davidson Grafisk  
www.Freepik.com  
www.Pixeden.com  
Unsplash.com

Forsidefoto www.freepik.com

### Tryk

Øko-Tryk Aps Borrisvej 5b  
6900 Skjern

Trykt i danmark

### KONTAKT OS

Hovedkontor  
Landsforening, Luthersk Missions Børn og Unge  
Industrivænget 40, 3400 Hillerød

TELEFON  
48207660/fax.48207669

E-MAIL  
dlm@dlm.dk

© 2018, LMBU

Hel eller delvis reproduktion er forbudt. Komfrit er et registreret varemærke af udgiveren.

ISSN 2445-9593

# Uden Jesus ingen jul

AF JANNE BAK-PEDERSEN

Det er snart jul, men jeg kan ikke se det her i Mellemøsten. For de kender ham ikke og holder ikke fest. Jeg tænker på Jesus, når jeg ser politibilen. Tænk, hvis de vidste, at han er kongernes konge og gerne vil komme til dem. Jeg drømmer om, at de nok ville passe godt på ham med masser af politibiler og sikkerhedsfolk og den slags. Ok, bare en drøm!

Mit navn er Umut. Det betyder håb. Jeg håber, at de her lærer Jesus at kende snart. Så skal de også fejre Jesu fødselsdag.



I Mellemøsten kan der være politi i gaderne alle dage i året.



På markedet er legetøj, man godt kunne bruge til julegaver.



Et fattigt hus - måske som det Jesus blev født i?

# Flyv med Umut



Landsindsamlingens mål for 2018 er 40.000 kr.

Der er nu indsamlet 27.655,50 kr. til LM Kids' missionsprojekt.

TAK!  
OneWay Herning og Børneklubben i Voel.

Pengene sendes sådan:  
Kommer du i en LM Kids-klub, kan I samle penge ind i klubben. Går du ikke i klub, kan du stadig være med. Send pengene til reg. nr.: 2230 konto nr.: 4385237451 eller MobilePay til 66 8 65. Mærk indbetalingen med "Flyv med Umut".

Børne- og junior-klubbernes indsamlinger bliver registreret som gaver til henholdsvis LM Kids og LM Between. På [www.lmbu.dk/lm-between](http://www.lmbu.dk/lm-between) kan du se oplysninger om LM Between's indsamling.



# Julevitser



DEN ENE GÅS TIL DEN  
ANDEN GÅS:

TROR DU PÅ ET LIV EFTER JULEN?

