

KOMERIT

Nr. 8/2020

Et blad for børn

KOMERIT UDGIVS AF DM KIDS

Vind!

Vær med i konkurrencen og vind et spil



Englen der venter...





højtlesning
brug en voksen

Ikke lige nu...

TEKST
JEANETTE OG KRISTOFFER
TRELBOG ROAGER

Simeon
havde
ventet i
virkelig lang
tid!

Har du nogensinde skulle fortælle dine forældre noget super vigtig? Og så siger de bare: "ikke lige nu, mor og far snakker lige...", og så går der bare rigtigt lang tid, før de er færdige med at snakke? Det kan næsten føles, som om du venter i en evighed.

Eller måske går du her i adventstiden og venter helt vildt langt tid på, at det bliver juleaften! Sådan var der også en mand for mange år siden, som hver dag gik og ventede på noget. Faktisk gik han og ventede på noget hele sit liv.

Tænk at vente hele sit liv!

Han hed Simeon, og han ventede på at se det menneske, som Gud havde lovet ville komme for at frelse jorden. Han ventede altså på at se Jesus. Gud havde nemlig lovet Simeon, at han ville få lov til at se Jesus, inden han skulle dø. Da Simeon var blevet en gammel mand, tror jeg næsten, at han havde

opgivet håbet om at se Jesus. For nu havde han altså ventet i virkelig lang tid! Han havde ventet hver eneste dag hele sit liv. Det er godt nok lang tid! Men så en dag så han Josef og Maria sammen med en lille baby. Da Simeon så, at det var Jesus, blev han meget glad. Så glad at han begyndte at synge.

Én ting er helt sikker

Da Jesus var blevet voksen, og var død på korset og opstået igen, lovede han, at han en dag ville komme tilbage. Det er noget, vi stadig venter på i dag. Ligesom Simeon skulle vente i lang tid, kan det også være, at vi skal vente i lang tid. Måske skal vi også vente, til vi er gamle, før Jesus kommer tilbage til jorden. Eller måske endda endnu længere tid. Men én ting er helt sikkert; hvis vi tror på Jesus, så kommer vi til at se Jesus ansigt til ansigt i himlen en dag.

Hvad sagde Simeon, da han så JESUS?

Skriv bogstaverne ovenpå stregerne og farvelæg Simeon, Jesus, Maria og Josef.



illustration: elrincondelasmelli.blogspot.com

AF KATRINE HOULER

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	t	u	v	æ	ø	å



højtlesning
brug en voksen

Jeg kan ikke vente...

TEKST
JEANETTE OG KRISTOFFER
TRELBORG ROAGER

Det vildeste han gjorde var, at han døde på korset

"Åhh, jeg kan snart ikke vente længere!" Har du nogen sinde sagt det? Måske når du skulle vente på, at det blev en bestemt dag. Det kunne være din fødselsdag eller juleaften. Det kan også være, at du næsten ikke kunne vente længere på, at du blev gammel nok til at komme i skole.

Jeg tror, at der var en ung pige, for over 2000 år siden, som tænkte det samme. "Åhh, jeg kan snart ikke vente mere, Josef. Jeg glæder mig sådan til, at Jesus bliver født! Jeg er så spændt!" Men hvorfor var Maria spændt? Jo, Maria og Josef skulle have en søn, så de ventede i spænding på, at de skulle møde ham. Måske har du også prøvet at vente på, at en lillesøster eller lillebror skulle blive født.

Vilde ting

Men der var en helt speciel grund til, at Maria og Josef ventede i spænding på, at Jesus skulle fødes.

For allerede inden Jesus var blevet født, var der sket nogle meget vilde ting. Maria havde fået besøg af en engel, som fortalte hende, at hun skulle føde et barn. Altså en helt ægte engel - det må have været vildt! Josef havde også fået besøg af en engel, som havde fortalt ham, at deres barn skulle hedde Jesus og at han skulle frelse verden. Det er noget af en besked! Jeg kan godt forstå, at de ventede i spænding.

Derfor fejrer vi jul

Maria fødte Jesus i Betlehem, det er derfor vi fejrer jul. Da Jesus blev voksen, skete der endnu flere vilde ting. Jesus opvakte folk fra de døde, gik på vandet og gjorde folk raske. Men det vildeste han gjorde var, at han døde på korset for din og min skyld. Derfor kan vi, når vi tror på Jesus, glæde os og vente på at skulle i himlen sammen med Jesus og Gud.

lav maria & JESUS SOM JULEPYNT

AF KATRINE HOULER



Du skal bruge:

- papir i to farver (tyndt papir er bedst)
- to stykker snor
- karton til ansigter
- farveblyanter
- saks
- lim
- hultang



1: Fold et A4-ark og et A5-ark som harmonika. De skal foldes på den lange led.



2: Fold de to ark på midten og lim "bunden" sammen. Lav hul til en snor i toppen af den store figur.



3: Sæt snor i toppen af den store figur og bind snor om "halsen" på de to figurer.



4: Lav hoveder til de to figurer. Brug skabelonen ovenfor. Tegn ansigter og lim hovederne fast. Lim til sidst den lille figur fast på den store.





højtlesning
brug en voksen

Ups!

TEKST
JEANETTE OG KRISTOFFER
TRELBORG ROAGER

Har du prøvet at lave en gave til din mor eller far i børnehaven eller SFO'en, som du ikke kunne vente med at give dem? Jeg lavede engang en julegave til min mor, som jeg slet ikke kunne vente med at vise hende! Jeg var så spændt, at jeg en dag kom til at fortælle hende, at jeg havde lavet en gave til hende, men hun måtte ikke få at vide, hvad det var før juleaften. Det var nemlig en hemmelighed.

“mor glædede sig til at se gaven

Så svært

Min mor glædede sig til at se gaven. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at jeg glædede mig endnu mere end hende. Jeg syntes nemlig, det var så svært at vente helt til juleaften med at vise min mor den gave, jeg havde lavet. Det var faktisk så svært, at jeg en dag kom til at fortælle hende, hvad jeg havde lavet. Ups! Det var ikke meningen. Min mor tog det heldigvis rigtig pænt og lovede, at glemme det igen.

Den gode nyhed

Nogle gange kan vi glæde os så meget til noget, at det næsten ikke er til at holde ud. Ligesom dengang, jeg fortalte min mor, hvad hun fik i julegave. Det var en hemmelighed, som jeg ikke kunne holde på. Lige nu er det advent, og derfor venter vi på juleaften, hvor vi fejrer, at Jesus blev menneske, fordi han gerne ville være sammen med os. Vi kan ikke se Jesus nu, men han er alligevel altid sammen med os.

Den gode nyhed er, at han en dag kommer tilbage til jorden, så vi igen kan se og røre ham. Det glæder jeg mig rigtig meget til! Heldigvis er det ikke en hemmelighed. Så mens jeg venter, må jeg godt fortælle min familie og mine venner, at jeg glæder mig rigtig meget til at se Jesus ansigt til ansigt.

Find OG FARV

Find alle juletingene og farv dem.



AF KATRINE HOULER

JULEMÜSLI og glas til opbevaring

AF BERIT LUND LARSEN

Hvad med lækker müsli der smager af jul, som du kan spise til din morgenmad i december?

Sådan gør du:

Bland havregryn, solsikkekerner, græskarkerner, mandler, sukker, kanel, ingefær, kardemomme og nelliker i en skål. Bland til sidst det smeltede smør i. Hæld blandingen på en bageplade med bagepapir. Sæt det i ovnen ved 150 grader i 15-20 min. Lad det køle af. Hvis du vil have en ekstra lækker julemüsli, kan du nu blande 1 dl rosiner og ikke mindst pebernødder eller kammerjunkere i. Du kan opbevare din müsli i et glas med låg.



Lav glas til opbevaring af müsli eller juleslik.

Disse glas kan du bruge til opbevaring af müsli eller juleslik.

Du skal bruge:

- Marmeladeglas
- Plastikdyr, du alligevel ikke bruger mere
- Limpistol
- Akrylmaling og pensel
- Karameller, müsli eller andet gulf til at putte i glasset

Sådan gør du:

Gør glasset grundigt rent. Lim dyret på låget med limpistolen. Mal låg og dyr og lad det tørre. Put gulf i glasset. Giv dig selv eller en anden en hyggelig advents- eller julegave.



En lækker müsli der smager af jul.



Du kan opbevare din müsli i et glas med låg.



Lim dyret på låget med limpistolen.



Nu har du en hyggelig advents- eller julegave.

Mens vi venter på jul

AF LINDA KILDEGAARD

Kaleb Bojesen på 7 år og hans lillesøster Laura på 5 år bor i Esbjerg. Her fortæller de, hvad de laver, mens de venter på jul.

Hos bedstemor og morfar

Kaleb fortæller: Nogle gange begynder julen før 1. december. Da

er vi hos bedstemor og morfar. Min fætter Jonatan er der også, og det er dejligt. Vi laver juledekorationer, bager mussenødder, juledyr og laver juletræer med lys i. Det er rigtig hyggeligt at være sammen med familien.

Ind i mellem får vi en julekalender, hvor der måske er chokolade i."

Anders And

"Mens vi venter på juleaften, ser vi Anders And, der er i krig mod Rip, Rap og Rup," fortæller børnene.

Risengrød

Hvad er det bedste ved julen?

Kaleb: "At man får risengrød og saftvand till!"

Men det allerbedste er gaver, og at Jesus har fødselsdag."

Gaver

Hvad er det bedste, ved jeres jul?

Laura: "Jeg glæder mig til at få gaver. Jeg ønsker mig en fjernstyret kat. Sidste år fik jeg en prinsesse-halskæde og Rapunzel."

Kaleb: "Jeg fik en hundetransport i LEGO. I år ønsker jeg mig et gevær med tennisbolde."

Juleaften i himlen

Burde det ikke være Jesus, der får fødselsdagsgaver?

"Jo, måske får han også det i himlen. Måske sner det altid, når det er juleaften i himlen.

Det gør mig i godt humør, at Jesus har fødselsdag. Så laver man mange hyggelige ting, som at fælde et juletræ og pynte det. Jeg kan godt lide at fælde juletræer, for så må jeg få ski-briller på.

Og så glæder jeg mig også til at hoppe ind i det nye år, når det bliver nytårsaften," slutter Kaleb.



Laura og Kaleb fortæller, hvad de laver, mens de venter på jul.

VIND!

Find fejlene og vær med i konkurrencen

Løs opgaven og vær med i konkurrencen om brætspillet "Snow Snow". Se mere side 14.

Send svaret på mail til: komfrit@lmbu.dk eller med brev til:
Komfrit, Møllegården 108, 5250 Odense SV senest d. 1. januar 2021.

Den ene snemand er ved at smelte. Derfor er der forsvundet tre ting på ham.
Find de tre ting og skriv svaret på næste side.



Navn og alder: _____

Adresse: _____

Postnr. og by: _____

Hvilke tre ting mangler på snemanden: _____

Vind et brætspil



"Snow Snow" er et hyggeligt brætspil, hvor det gælder om at hjælpe snemændene i sikkerhed, inden de begynder at smelte. I spillet skal man arbejde sammen, så enten vinder I alle, eller også taber I.



Vær med i konkurrencen om brætspillet "Snow Snow". Løs opgaven på side 13 og send svaret på mail til: komfrit@lmbu.dk eller med brev til: Komfrit, Møllegården 108, 5250 Odense SV senest d. 1. januar 2021.

RAKETTEN

Komfrit fejrer alle dem, der bliver 8 år! Send dit navn, adresse og dato for din fødselsdag til Raketten, når du fylder 8 år. Skriv gerne i god tid! Når der er ti navne, trækker vi lod om en fødselsdagsgave. Skriv til komfrit@lmbu.dk

William T. Hansen,
Hanning

Jacob,
Aakirkeby

Adyam,
Aakirkeby



KOLOFON

Komfrit udgives af



Redaktion

Redaktør Katrine Houler
Tlf 26701409
katrine@lmbu.dk

Red.sekr./grafiker Helle Høeg

Redaktion Berit Lund Larsen
Johanne Kjær Svendsen
Jane Knudsen
Martin Kjær Svendsen
Rune Bach Agerbo

Layout

AD/Layout Davidson Grafisk
www.davidsongrafisk.dk

Illustrationer Joks.dk
www.Freepik.com
www.Pixeden.com
www.Unsplash.com

Forsidefoto Unsplash.com

Tryk

Øko-Tryk Aps Borrisvej 5b
6900 Skjern

Trykt i Danmark

KONTAKT OS

LMBU
Luthersk Missions Børn og Unge
Industrivænget 40, 3400 Hillerød
TELEFON 48207660
E-MAIL bk@dlm.dk
WEB www.lmbu.dk

Konkurrence og Raketten
E-MAIL komfrit@lmbu.dk

© 2019, LMBU
Hel eller delvis reproduktion er
forbudt. Komfrit er et registreret
varemærke af udgiveren.
ISSN 2445-9593

Verdens dejligste rose



Ved juletid synger vi ofte sange om roser - 'Den yndigste rose er funden' og 'En rose så jeg skyde' for eksempel. Men hvad er det egentlig for noget med den rose? Det kan du læse om i eventyret her...

Der var engang en dronning, som havde en have med alle verdens dejligste blomster. Dronningen holdt meget af alle blomsterne, men roserne elskede hun allermest. Derfor havde hun alle de forskellige slags roser, man kan komme i tanke om - røde, gule, og hvide, store og små - og de duftede så dejligt.

En stor sorg

Men der var en stor sorg i dronningens slot, for dronningen

var meget syg, og lægerne sagde, at hun snart ville dø. "Men der er én ting, der kan redde hende," sagde den klogeste af lægerne. "Hvis nogen kan finde verdens dejligste rose og vise den til dronningen, så skal hun ikke dø."

Unge og gamle kom fra hele kongeriget med alle de dejligste roser, de kunne finde. Men der var ingen af de roser, som kunne gøre dronningen rask.

Hvor er rosen?

"Nej," sagde lægen, "verdens dejligste rose er ikke en rigtig rose. Den er kærlighed - den mest sande og rene kærlighed, der findes. Hvis nogen kan vise dronningen den

kærlighed, så bliver hun reddet." Folk fra hele kongeriget kom for at fortælle om den kærlighed, de mente, var den mest sande og rene. Musikerne skrev sange om kærlighed til dronningen, og digterne skrev

smukke digte. Men det hjalp ingenting. Da kom en mor med sit lille barn. "Den mest sande og rene kærlighed," sagde hun, "mærker jeg, når mit lille barn smiler til mig, og jeg holder om det."

"Det er en meget smuk kærlighed," sagde lægen, "men det er ikke den allermest sande og rene kærlighed, der findes." Så kom en gammel præst ind til dronningen. "Jeg ser den mest sande og rene kærlighed i min kirke hver søndag," sagde han. "Der kommer folk nemlig og viser deres kærlighed til Gud." "Det er også en meget

fin kærlighed," sagde lægen, "men det er heller ikke den, der er den mest sande og rene." Alle folkene i kongeriget undrede sig, for hvilken kærlighed kunne det så være, som var verdens dejligste rose, og som kunne gøre dronningen rask?

Guds kærlighed

Til sidst kom dronningens søn løbende ind til hende. Han havde en stor bog med, som han havde siddet og læst i. Hans øjne strålede, da han kravlede op til sin

mor på sengen. "Mor, mor," sagde han, "jeg har fundet verdens dejligste rose, den mest sande og rene kærlighed, der findes!" Og så begyndte han at læse højt for hende fra bogen, som han havde med. Det var historien om Jesus, der blev født som et lille barn julenat og voksede op og døde på korset for at frelse alle mennesker.

"Det er rigtigt," sagde lægen. "Du har fundet historien om Guds kærlighed til men-

nesker, og det er den mest sande og rene kærlighed, der findes. Det er verdens dejligste rose!" I det samme satte dronningen sig op, og hendes ansigt lyste af glæde. "Ja," sagde hun, "nu kan jeg mærke, at det er verdens dejligste rose, du har fundet, min dreng. Nu hvor jeg har lært den at kende, skal jeg ikke dø, men leve."

JUL

AF KAROLINE JENSEN



Julen er meget anderledes, når man bor i Tanzania. Der er sommer hele året rundt, så man fejrer jul i sommervej. Man har ingen juletræer, for de vokser slet ikke i Tanzania. Der er mange børn, som ikke får julegaver, fordi deres mor og far ikke har penge til det. Men vi har jo alle sammen fået verdens bedste gave: at Jesus døde på korset for os. Det giver grund til at være lige så glade som børnene på billedet.

Denne jul må du huske at sige tak til Gud, fordi du kan bo i et land som Danmark, og fordi Gud har givet dig verdens bedste gave. Husk også at bede om, at børnene i Tanzania må få en god jul.

Leg med Temboline

Landsindsamlingens mål for 2020 er:

Der er indsamlet 10.568,50 kr. til LM Kids Missionsprojekt 2020

LM Kids Missionsprojekt 2020 samler penge ind til legetøj og nyt udstyr til en børnehave i Kiabakari i Tanzania. Du kan også være med. For hvert stykke legetøj der bliver farvelagt, er der indsamlet 1.250 kr.

Pengene sendes sådan: Kommer du i en LM Kids-klub, kan I samle penge ind i klubben. Går du ikke i klub, kan du stadig være med. Send pengene til reg. nr.: 2230 konto nr.: 4385237451 eller MobilePay til 66 8 65.

Mærk indbetalingen med "Leg med Temboline".

Tak
Tak til Voel Børneklub.



1 styk farvelagt legetøj = 1.250 kr.

Julevitser



HVAD SIGER JULEMANDEN, NÅR HAN KASTER
EN JULEGAVE NED GENNEM SKORSTENEN?

YES, JEG SCOREDE!

