

Gumles jul

Særudgave af KOMFRIT - Et blad for børn

Se min
julekalender
hver dag i
december
på Gumle.tv

Konkurrencer,
opgaver og andagter
til hver dag i
december!

LM KIDS

Kolofon

Redaktion

Redaktør Katrine Houler
katrine@lmbu.dk

Redaktion Kristian Larsen
Helle Høeg

Skribenter

Skribenter Berit og Kristian Larsen (1.-4. dec.)
Bente Houler (5.-9. dec.)
Katrine Houler (10.-12. dec.)
Merete Bandak (13.-18. dec.)
Anne Christine Pedersen (19.-24. dec.)
Anne Kronborg Jensen (25.-30. dec.)
Berit og Kristian Larsen (31. dec.)

Layout

Layout Helle Høeg
Omslag Katrine Houler

Illustrationer www.Freepik.com
Unsplash.com
Norea.dk

Tryk

Øko-Tryk ApS Borrisvej 5b
6900 Skjern

Gumle.tv

Gumles julekalender er produceret af LM Kids i samarbejde med Norea Mediemiission.

Kontakt os

LMBU Luthersk Missions Børn og Unge
Industrivænget 40, 3400 Hillerød
TELEFON
4820 7660
E-MAIL
bk@lmbu.dk
WEB
www.lmbu.dk

KOMFRIT **E-MAIL**
komfrit@lmbu.dk

Velkommen til Gumles Jul



Kender du Gumle? Gumle elsker jul, og sammen med Kristian prøver han at finde ud af, hvorfor vi holder jul. Hvad fortæller Bibelen os om julen, og hvorfor er Jesus vigtig? Hver dag i december kan du se et afsnit af Gumles julekalender på Gumle.tv og blive klogere på det med julen.

Her i bladet er der en andagt til hver dag i december, som du kan læse sammen med din familie. Vi håber, det bliver hyggeligt for jer at sidde sammen og læse og snakke om julen. Måske vil I også lave dagens opgave sammen (hvis I har brug for hjælp til opgaverne, kan I kigge på næstsidside). Eller måske vil I synge med på Gumles julesang? I kan finde den på YouTube ved at søge på "Gumles Jul musikvideo", og teksten og noderne er bagerst her i bladet.

Hver dag i december kan du deltage i en konkurrence – læs mere om den på bagsiden. Svaret på dagens konkurrence kan man finde ved at se julekalenderen på Gumle.tv. Bladet kan naturligvis også bruges, selvom man ikke ser julekalenderen.

Har du lyst til at se, hvad der sker for børn i kirken eller missionshuset tæt på dig, så undersøg det på nettet – de venter på dig. Du kan fx gå ind på LMBU.dk og se, om LM Kids har en børneklub tæt på dig.

Vi ønsker alle en glædelig advents- og juletid!

Kærlig hilsen LM Kids



Et lys, der snakker

Gumle og Kristian har et kalenderlys. Mon du også har ét, og mon det er tændt lige nu?

Det er hyggeligt, når vi tænder lys. Måske synes du, jeg er skør, men det er som om, mit kalenderlys kalder og siger: "Kom og sæt jer omkring mig, så skal jeg lyse for jer". Okay, det er tosset, for et stearinlys kan ikke sige noget, men jeg synes altså, det er som om, lyset kalder på os.

Udenfor er det måske mørkt og koldt, men jeg håber, du hjemme hos dig får en masse decemberhygge med tændte lys. Selv om kalenderlyset ikke siger noget, kan det alligevel hjælpe os med at huske noget vigtigt. Nemlig, at Jesus er verdens lys. I juletiden fejrer vi Jesu fødselsdag. Jesus blev født som et lille menneske i verden for at gøre noget fantastisk. Jesus kom for at lyse ind i vores hjerter og liv. Han er det lys, der kan fjerne al mørke og ondskab.

Bøn:
Kære Jesus,
tak fordi du er verdens lys.
Amen.

Bibelvers:
Det folk, der vandrer i
mørket, skal se et stort lys,
lyset skinner for dem,
der bor i mørkets land.

Esajas' Bog 9,1

Dagens
konkurrence:
Hvad sker der med
Maria, mens Kristian
fortæller?



Hov!
Der mangler
nogle tal på
kalender-
lyset. Skriv
de rigtige
tal.

2.
december

Guds juleforberedelse



Gumle og Kristian er allerede begyndt at gøre klar til jul. Er I også det?

Gud forbereder sig også til julen. Ja, julen er faktisk noget, Gud har forberedt lang tid før december. I dag skal vi vigtige

høre om Guds meget juleforberedelse, der fandt sted ni måneder før den første jul.

Gud ville bruge en helt almindelig ung pige til en helt særlig opgave. Hun hed Maria og boede i Nazaret, en helt almindelig lille by i Israel. Gud sendte en engel til Maria. Måske var det første gang, Maria så en engel, og hun blev meget forskrækket. Men englen sagde: "Frygt ikke, Maria, du skal ikke være bange. Du skal føde Jesus, han skal være den største konge." "Jamen," sagde Maria, "jeg har jo ingen mand." "Nej," svarede englen, "men Gud gør et under, så et barn vokser frem i din mave."

Maria skulle blive mor til Jesus – Guds søn. Hun vidste ikke, hvordan det skulle gå, men hun ønskede at følge Guds plan.

Læs
Lukasevangeliet
1,26-36.

Tegn en streg i den hvide engel.

Dagens konkurrence:
Hvad finder Kristian i kassen?

Snak sammen:
Hvad er Guds plan for vores liv?

3.
december

Guds fantastiske plan

Guds engel kom til Maria ni måneder før, det blev jul første gang. Englen fortalte, at Maria skulle blive gravid og føde Jesus, verdens frelser.

Måske synes du, at ni måneder er alt for lang tid til juleforberedelserne. Men Gud var faktisk i gang med at forberede den første jul meget, meget tidligere. Vi kan læse i Bibelen, at Guds juleforberedelser begyndte, før verden blev skabt! Allerede dér havde han planen klar – nemlig at sende en frelser til os.

På en af de allerførste sider i Bibelen kan vi læse, at mennesket lyttede til Djævelen. Han viste sig som en slange, og mennesket vendte sig væk fra Gud. Men heldigvis står der mere end det. Vi kan også læse Guds "juleønskeseddel". Guds største ønske er, at vi igen skal vende os til ham. At hvert eneste menneske må være hos Gud. Kun Jesus kunne opfylde Guds juleønske, for Jesus er stærkere end Djævelen. Bibelen fortæller os, at Jesus skal komme og knuse slangen og blive vores frelser. Så godt og så tidligt forberedte Gud julen.

Snak sammen:
Hvordan knuser Jesus Djævelen?

Dagens konkurrence:
Hvem kommer først i dag – Kristian eller Gumle?

Hvor mange måneder før den første jul, kom englen til Maria?

Hvem viste sig som en slange?

E

Hvem kunne opfylde Guds juleønske?

S

Verdens længste ønskeseddel

Har du lavet en ønskeseddel? Det er dejligt at tænke på ønsker. Forestil dig, at der ikke var nogen, der ville give dig en gave. Så ville det ikke nytte noget at skrive en ønskeseddel. Men det er dejligt at skrive ønskeseddel, når der er nogen, som gerne vil vide, hvad man ønsker sig.

I julen fejrer vi, at Jesus kom til vores jord. Jesus er den største og bedste gave, vi kan få. Men har du tænkt på, om Jesus mon også har en ønskeseddel? Og hvis han har – hvad står der mon på den? Nok ikke noget med legetøj eller et sejt løbehjul.

Selv om Jesus har alt – og kan alt, så ønsker han alligevel noget. Ja, jeg tror endda, man kan sige, at han har verdens længste ønskeseddel. Har du mon gættet, hvad der står på den?

På Jesu ønskeseddel står alle vores navne. Jesus elsker os alle, og hans største ønske er, at vi svarer ham, når han kalder på os og siger: *"Kom til mig alle I som er trætte og bærer tunge byrder og jeg vil give jer hvile."* Matthæusevangeliet 11,28

Dagens konkurrence:
I dag er der sket noget med Kristian. Hvad er det?

Bibelvers:
Kom til mig, alle I, som er trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.
Matthæusevangeliet 11,28

Her kan du skrive, hvad du ønsker dig.

Min ønskeseddel

Gud svigter ikke!

Har du prøvet at drømme om natten i din seng? Kan du så huske dine drømme næste dag? Det kunne Josef, men det var jo også en meget særlig drøm; et drømmesyn fra Gud.

Josef følte sig svigtet af Maria. Mon du har prøvet at føle dig svigtet af eller skuffet over nogen, du holder meget af, fx en god ven? Så kan det være svært at tænke på andet – også når man ligger i sin seng om natten. Hvis man så finder ud af, at man har taget fejl, og at man stadig er gode venner, så bliver man glad. Det var sådan, Josef havde det efter sin drøm. Han blev meget glad!

Det er dejligt at have venner, man kan lege med og snakke med. Men nogle gange kan man blive uvenner selv med sin bedste ven. Så er det godt at vide, at Gud er helt anderledes. Gud vil aldrig svigte dig. Han ønsker at være din ven, som du kan snakke med hver dag. Han vil altid gerne være sammen med dig!

Bibelvers:
Gud har selv sagt: "Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke."

Hebræerbrevet 13,5

Dagens konkurrence:
Kristian finder en seng. Hvem skal sove i den?

Tegn eller skriv, hvad du kan snakke med Gud om.

6.

december

Gud vil være sammen med os

Når et lille barn bliver født, er det altid spændende, hvad det mon skal hedde. Har du prøvet at gætte på, hvad en lille ny kusine eller fætter skulle hedde? I dag snakker Kristian og Gumle om navne, og særligt om Jesu navne. Kan du huske de fire navne, Kristian nævner? Det er dejligt at tænke på, at Jesu navn, 'Immanuel', betyder 'Gud med os' – at Gud gerne vil være sammen med os.

Vi kan læse om Jesu navne i Bibelen. I Josefs drømmesyn, som vi hørte om i går, fik han at vide, at han skulle kalde Marias barn for 'Jesus', for det betyder, at "Jesus skal frelse sit folk fra deres synder". Det vil sige, at Jesus skal redde os, så vi altid kan være sammen med Gud.

Hvad hedder du? Mon din mor eller far ved, hvad dit navn betyder?

Gumle og Kristian kan godt lide at være sammen. Hvem har du, som du godt kan lide at være sammen med?

Idé:
Lav din egen bogrulle ved at rulle papir om to blyanter. Sæt papiret fast på blyanterne med tape. I bogrullen kan skrive de navne, Jesus har, og som Kristian nævner.

Dagens konkurrence:
Hvad betyder navnet Kristian?

Dronning Margrethe har mange navne. Brug koden, og find ud af, hvad hun hedder.

a = * d = † e = ✨ g = ⊕ h = ✨
i = * l = † m = ✨ n = ✨ ó = ★
r = * t = * u = ✨ x = * Þ = ✕



Find ud af, hvad dit navn betyder. Skriv det her: _____

7.

december

Gud har styr på det hele

Har du prøvet at tælle, hvor mange hår du har på hovedet? Er der i det hele taget nogen, der tæller hår? Måske tæller din mor, hvor mange grå hår hun har?

Det er ikke særligt nemt at tælle hår, for der er virkelig mange. Alligevel står der faktisk i Bibelen, at der er én, der har styr på, hvor mange hår hver eneste af os har. Det er Gud. Han har skabt os, og fordi han holder uendeligt meget af os, så ved han, hvordan vi har det, både indeni og udenpå.

Hvis du har prøvet at fodre fugle om vinteren, har du måske set spurve ved foderbrættet. Dem er der rigtig mange af i hele verden. Alligevel har Gud styr på dem alle sammen. Et menneske er meget mere værd end en spurv. Derfor behøver vi ikke være bange og aldrig føle os alene. Måske kender du sangen "Ingen er så tryk i fare". Prøv at synge vers fire af den sang – den står her på siden.

Bibelvers:
Sælges ikke fem spurve for to skilling? Og ikke én af dem er glemt af Gud. Ja, selv alle Jeres hovedhår er talt. Frygt ikke, I er mere værd end mange spurve.

Lukasevangeliet 12,6-7

Dagens konkurrence:
Hvor mange pebernødder måtte Gumle få?

Hvor mange grå hår kan du tælle her på siden?

Lore hvorhan han tæller, hver en tåre, som vi fælder, han os foder og os klæder, midt i sorgen han os glæder

8.

december

Gud passer godt på dig!

Har du prøvet at være bekymret og bange? Det tror jeg, de fleste har.

Maria var bekymret for den lange rejse, hun og Josef skulle ud på. Hun vidste, at hun snart skulle føde. Bare det ikke gik galt. Hun ville meget hellere være blevet hjemme i Nazaret. Alligevel var hun ikke RIGTIG bange. Hun vidste jo, at Gud var far til det barn, hun skulle føde. Og Gud ville passe godt på sit barn.

Maria havde helt ret. Gud passer godt på sine børn. Hvis du er blevet døbt, er du kommet med i Guds familie – du blev Guds barn i dåben. Det har Gud selv sagt. Derfor kan du vide, at Gud altid passer godt på dig, lige meget, hvad der sker. Det er trygt og godt at vide. Derfor var Maria godt nok bekymret, men ikke bange. Og derfor behøver du ikke være bange for noget. Du er aldrig alene, for Gud passer godt på dig!

Snak sammen:
Hvad kan I være bange for?
Hvorfor behøver I ikke være bange?

Dagens konkurrence:
Hvilken sang synger Kristian og Gumle i dag?

Idé:
Der er en rigtig god sang, som handler om, at Gud passer på dig. Hør den på YouTube. Søg på 'Gud passer godt på mig'.



Hvilken puslebrik er den rigtige?



Kongebørn

Josef og Maria skulle rejse til den by, som Josefs familie kom fra. Den hed Betlehem. Det var en berømt by, for den gamle konge, David, kom fra Betlehem. Gud havde bestemt, at Marias barn, Jesus, skulle fødes i denne kongeby. Jesus er nemlig også en slags konge. Men til forskel fra kong David, som var død, blev Jesus levende igen. Derfor er han konge for altid.

Når Dronning Margrethe dør, bliver hendes søn, Frederik, den nye konge af Danmark. Det er anderledes med Jesus. Jesus er ikke konge bare for ét folk, fx danskerne, men konge for hele verden. Da jeg var lille, drømte jeg nogle gange om at være en prinsesse. Mon du nogle gange drømmer om at være prins eller prinsesse? Det er faktisk ikke så skørt endda. For som Guds barn er du jo med i Guds familie. Ligesom Kronprins Frederik er et kongebarn, fordi han er Dronning Margrethes søn. Du kan også få lov til at kalde dig selv for prins eller prinsesse, fordi du er Guds barn.

Dagens konkurrence:
Hvad har Gumle med til Kristian i dag?

Idé:
Tag et stykke karton, og lav en krone til dig selv. Du kan finde en skabelon her: www.lmbu.dk/media/4552/lav-en-krone.pdf

Hvilken af de to skygger er den rigtige?



9.

december

Er Gud som et æsel?

Da Maria og Josef rejste til Betlehem, red Maria på et æsel. Det var rart, for der var langt at gå. Hvad tror du, Josef og Maria havde med på deres rejse? Tror du, æslet kunne bære både Maria og alle tingene?

Et æsel er faktisk et meget stærkt dyr. Det kan bære 100 kg! Hvor mange kilo vejer du? Hvor mange børn på din størrelse kan et æsel bære?

Måske har du prøvet at gå en tur med din mor og far, og du blev så træt i benene, at de voksne blev nødt til at bære dig. Det er godt at have en stærk voksen, som kan bære én, når man er for træt til selv at gå.

Gud har sagt, at han vil bære os i livet, og han er meget stærkere end verdens stærkeste æsel.

I Bibelen siger Gud til os:

*Til I bliver gamle, er jeg den samme,
til I bliver grå, bærer jeg på jer.*

*Det har jeg gjort, og jeg vil stadig løfte jer,
bære på jer og bringe jer i sikkerhed.*

(Esajas' Bog 46,4)

Bøn:
Kære Gud
Tak, fordi du er så stærk,
og tak fordi du bærer os.
Amen.

Dagens
konkurrence:
Hvad har Gumle
med i dag?



Tegn de ting, du tror,
Josef og Maria
havde med
på rejsen.

Få ideer
til Josef og
Marias bagage
ved at høre pakke-
sangen. Gå ind på
Youtube og søg på 'Afsted
til Betlehem – fagter'.

Herren er min hyrde

Har du prøvet at være bange for mørke? Det har jeg. Har du også prøvet at blive trøstet, når du var bange? Måske af din mor eller far eller en anden, som kunne passe på dig?

Kong David, som har skrevet mange af salmerne i Bibelen, var nogle gange i mørke. Men han var ikke bange, for der var noget, der trøstede ham. David siger: *"Herren er min hyrde ... Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst"*. (Salmernes Bog 23,1+4)

Det var en trøst for David, at Gud var hos ham. Som en hyrde passer på sine får med sin hyrdestav, så-
dan passer Gud på alle, der tror på ham. Næste gang du er bange, så husk på, at Gud er hos dig, som en hyrde, der passer på dig. Du er ikke alene i mørket. For Gud er hos sine børn og passer på dem. Derfor kan vi være trygge.



Et andet sted i bladet kan du finde en hyrdestav, der er magen til en af dem ovenfor. Hvilken stav er den rigtige?

Bøn:
Kære Jesus
Tak fordi du er den gode
hyrde, der passer på os.
Amen.

Dagens
konkurrence:
Hvor langt er der ca. fra
Nazaret til Betlehem?
50 km / 100 km /
150 km



Alt optaget!

Josef og Maria havde brug for et sted at bo i Betlehem, men alt var optaget! Der var simpelthen ikke senge nok til alle.

Hvad skulle de gøre? De kunne jo ikke sove på gaden, og de kendte ingen i Betlehem, som de kunne sove hos. Måske bad de til Gud: "Hjælp os! Vi har brug for et sted at sove".

Kan du huske, om de fik et sted?

Hvis Gud var hotelejer, hvor mange værelser tror du så han ville have?

Jesus har sagt: "I min faders hus er der mange boliger" (Johannevangeliet 14,2). Det betyder, at hos Gud er der plads til alle. Gud sætter aldrig et 'optaget'-skilt på sin dør.

Da Jesus var død på et kors og blevet levende igen, tog han op til Gud i Himlen. Dér gør han en plads klar til alle, som vil tro på ham.

Glæder du dig til at se den plads, Jesus gør klar til dig? Det gør jeg!

Bibelvær:
I min faders hus er der
mange boliger.
Johannevangeliet 14,2

Bøn:
Kære Jesus
Tak fordi du har en plads
til os i himlen!
Amen.

Dagens
konkurrence:
Hvad hænger der rundt
om døren hos Gumle
og Kristian?

Tegn videre på huset.
Måske kan du bygge
flere værelser.



Fåret

Jeg er et dyr med uld på. Det er faktisk meget smart. Om vinteren har jeg hele tiden tøj nok på, fordi min pels er tyk, og fordi uld er noget af det varmeste, man kan have på kroppen.

Tænk, hvis jeg havde levet for længe siden og havde været et af de får, der var på marken uden for byen Betlehem, den gang det blev jul allerførste gang... Så havde jeg set – og hørt! – de engle, der kom og fortalte mine hyrder om en baby i en stald. At babyen var Guds søn, der lige var blevet født, og at de skulle gå ind i byen og finde barnet. Så var jeg i hvert fald gået med hyrderne for at se, om det var rigtigt, og om englenerne virkelig vidste, at der lå et nyfødt barn dér, som var Guds søn. Når vi kom ind i stalden, så ville jeg sige: "I må gerne klippe noget af min uld til barnet, så det ikke skal fryse her ude i stalden. Så skulle det være min gave til Jesusbarnet."

Salmever:
Og lad os gå med stille sind
som hyrderne til barnet ind,
med glædestårer takke Gud
for miskundhed og nådebud!

Dagens
konkurrence:
Hvad har Gumle i
panden?

Find fem fejl!



Hunden

Jeg er en stor hvid hund med en kæmpepels. Der er nogen, der synes, jeg ligner en isbjørn. På pelsen altså. Men jeg har altså ikke sådan nogle store labber som en isbjørn. Så ville jeg ikke kunne løbe så hurtigt, som jeg kan. Du tror måske, jeg sover i en hundekurv eller i et hundehus. Helt forkert. Jeg sover på marken, helst lige på jorden, for jeg skal holde øje med fårene om natten og passe på dem, hvis der kommer en ulv eller andre farlige dyr.

Tænk, hvis jeg havde været med på marken uden for Betlehem ligesom fåret fra i går. Så ved jeg næsten ikke, hvad jeg ville vælge. Skulle jeg blive på marken og passe på fårene, mens alle hyrderne og fåret gik ind til stalden i Betlehem? Eller skulle jeg følges med dem, fordi jeg var så nysgerrig efter at se Guds søn? Men jeg var jo ikke bare nysgerrig, jeg ville gerne ind og passe på Jesusbarnet, for det ved jeg, jeg er god til. Hvad synes du, jeg skulle vælge?



Hvilken indgang skal hunden stille sig foran, for at ingen farlige dyr kan nå ind til fåret?
A, B eller C?



Dagens konkurrence:
Hvem er den lysende morgenstjerne?

Katten

Jeg er den stribede kat. Hvis man kigger efter i en bog om dyr, kan man se, at jeg ikke bare hedder 'kat'. Jeg hedder 'huskat'. Ja, jeg er en huskat. Jeg vil ikke nøjes med at bo udenfor i et træ eller på et tag. Jeg vil ind. Ind, hvor menneskene bor. Jeg vil gerne sove i deres senge og gå på deres køkkenborde og slikke deres tallerkener. Jeg er ikke meget for at bo i en stald hos dyrene. Jeg synes selv, jeg hører mere til hos menneskene end hos dyrene.

Tænk lige, hvis jeg havde været i Betlehem for mange år siden den nat, Jesusbarnet blev født. Så havde det altså været ok for mig at bo i stalden. Så ville jeg gå og smyge mig op af benene på Jesusbarnets mor og gnide mig op af krybben, mens jeg spandt en god melodi. Og måske, hvis jeg turde, så ville jeg hvæsse mine klør op af benet på Josef.

Hvor vil katten gerne bo?
Farv alle felterne med bogstaverne:
A C D F G I J L P Q T U W X Y Z Æ Ø Å
Hvad kommer der til at stå i de hvide felter?



Dagens konkurrence:
Hvor mange gaver har Kristian med ind af døren?

Bibelvers:
...derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende.
Esajas' Bog 49,6b

C	A	H	T	F	L	U	P
A	U	X	A	V	O	R	A
Q	Æ	Z	C	L	T	P	G
A	Æ	L	A	G	Y	I	L
Ø	P	C	A	U	L	Z	A
I	A	T	U	Y	L	X	Å
M	E	Z	N	A	N	W	A
C	A	D	E	S	K	E	G
Å	J	I	A	U	I	N	E
Y	A	X	U	I	Y	T	P
A	G	B	A	L	O	R	X
D	A	D	A	L	Z	Q	A

Hønen

Jeg er den sorte høne. Mit speciale er æg og kyllinger. Kyllinger skal man have om foråret. Det ved jeg. Jeg har nemlig erfaringer. Det betyder, at jeg ved det, fordi jeg selv har prøvet det. Og jeg tror ikke, du har prøvet at få kyllinger, for du kan ikke lægge æg. Kyllinger skal have varme for at kunne klare sig. Derfor skal man ikke ruge æg ud om vinteren, for kyllingerne kan ikke klare sig i kulde og sne. Sådan er dét.

Tænk, hvis jeg havde været med i Betlehem dengang med Jesusbarnet. Så ville jeg have lagt et æg hver morgen til Josef og Maria. De ville jo gerne have boet på et hotel, har jeg hørt, eller på en Bed & Breakfast. Dér i stalden havde de hverken bed eller breakfast, hvis du ved, hvad det betyder... Det betyder seng og morgenmad. De måtte bare sove i høet som dyrene. Og mad? Hvor fik de lige mad fra? Jeg ved det ikke. Derfor ville jeg lægge så mange æg til dem, jeg overhovedet kunne.

Bøn:
Jesus, tak, fordi du er
Guds søn, og fordi du blev et
menneske for at frelse os.
Amen.

Dagens
konkurrence:
Hvor sætter
Kristian
krybben?

Hvor mange æg
har hønen lagt?



Hanen

Jeg er hanen med den regnbuefarvede hale. og ikke nok med det, jeg har også en regnbuefarvet halskrave og den rødeste hanekam. Jeg spejler mig gerne. Men hvor finder man spejle uden for menneskers huse? Ja, det er ikke så nemt. Men jeg ved det. Hvor tror du, jeg spejler mig?

Jeg tror ikke, du har gættet det... i hønsenes øjne! Dér ser jeg, hvor dejlig jeg er. Ja, ligefrem charmerende. Uimodståelig. Jeg bliver så glad for mig selv, når jeg spejler mig i hønsenes øjne. Men der er også noget, jeg gerne vil hjælpe med. Jeg vil gerne skrabe korn og biller op ad jorden til hønsene. Og så vil jeg gerne vække dem om morgenen. Jeg er tenor. Jeg har den vildeste sangstemme.

Tænk, hvis jeg havde været med i stalden hos Guds nyfødte søn. Jeg ved, hvad jeg så havde gjort. Jeg var fløjet op på hanebjælken højt oppe. Dér ville jeg synge for hele familien hver morgen ved solopgang. Og hvis solen kunne skinne ind på mig, ville jeg vise alle regnbuens farver frem for dem.

Salmeyers:
Ja, sjunge hver, som sjunge kan:
Nu tændtes lys i skyggers land,
og ret som midnatshanen gal,
blev Jakobs stjerne til en sol.

Dagens
konkurrence:
I dag er der en
mand i kassen.
Hvad hedder han?



Farv de hvide
felter på hanen.

18.
december

Musen

Jeg har det som katten. Jeg hedder også noget med 'hus'. Jeg hedder 'husmus'. Jeg synes, det lyder sødt. Husmushusmushusmus. Ligesom mennesker siger til katten: kiskiskiskiskiskis. Katten er meget nem. Jeg ved, hvordan man snyder den. Det er jo vigtigt, for én, der er mus, at man ikke havner i maven på katten. Derfor har man huller.

Tænk engang, hvis jeg havde været med dengang i stalden i Betlehem. Så tror jeg ganske enkelt, jeg ville sidde i mit musehul og kigge ud. Så ville jeg kigge på Jesusbarnet, når Maria gav ham bryst. Så ville jeg kigge på hyrderne, der lå på knæ omkring ædetruget. Jeg ville kigge på fåret, der tilbød at få klippet noget af sin uld som en dyne til barnet. Og jeg ville se hønen gå forsigtigt omkring for at finde et sted at lægge sit æg. Og jeg ville kigge på hanen, der sad og ventede på solopgangen. Hunden – jeg ved ikke, om den ville være her? Og ikke mindst ville jeg holde øje med katten, så jeg ikke lige pludselig ville blive ædt.



Bibelvers:
...og hun fødte sin søn, den
førstefødte, og svøbte ham og
lagde ham i en krybbe.

Lukasevangeliet 2,7a

Dagens
konkurrence:
Hvad er det, som
er dejlig, i den
sang Kristian og
Gumle synger?

Husmushusmushusmus-
husmushusmushusmushus-
mushusmushusmushus-
mushusmushusmushusmus

Sæt streg under alle steder
der står mus.
Hvor mange er der?

19.
december

Dagens
konkurrence:
Hvem har lavet
bål?

Bibelvers:
For så højt som himlen er
over jorden... er mine planer
over jeres planer.

Esajas' Bog 55,9

En lille by

Har du nogensinde hørt om Løkken? En lille by i Nordjylland, hvor der bor ca. 2000 mennesker om vinteren. Men om sommeren... pyha, så er der næsten ikke til at komme frem for folk. Løkken ligger nemlig ved Vesterhavet, og det sted er der mange, der er vilde med om sommeren.

Mon det har været lidt ligesådan i Betlehem ved den tid, hvor Jesus blev født? Pludselig var byen fyldt med fremmede mennesker, fordi den mægtige kejser Augustus i Rom ville vide, hvor mange han regerede over. Derfor bestemte han, at alle skulle rejse til den by, deres familie stammede fra. Også Josef og Maria, selv om hun var højgravid, og de boede i Nazaret.

Men der er én, der er meget mægtigere end kejser Augustus, og det er Gud! Han brugte kejser Augustus til at gennemføre sin plan. Gud ville have, at det barn, Maria ventede, skulle fødes i Betlehem. Derfor blev den lille by til noget meget stort. Ikke fordi den blev fyldt med mennesker, men fordi en fattig pige fødte en helt særlig baby der.

Kejser Augustus ville
tælle, hvor mange
han regerede over.
Kan du tælle, hvor
mange orange per-
soner der er her på
siden?

20.
december

Hvad skal der stå som overskrift?
Brug bogstaverne fra stjernen.

r

Dagens
konkurrence:
Hvad maler Gumle
til Kristian?

yd
er
n
r
H
e

På
mark-
erne uden
for Betle-
hem lå en flok
hyrder og passede
deres får. Måske var
de glade for at være fri
for al den larm, der var
i byen i de dage. Så hellere
passe fårene, selv om det
kunne være både hårdt og farligt.

Bortset fra alle de mennesker, der
lige nu vrimlede i byen, var alt, som det
plejede. Betlehem var ikke noget særligt,
og det var hyrderne bestemt heller ikke selv.
Der kom vist aldrig til at ske noget stort i deres
liv eller i Betlehem. Godt nok havde de hørt, at der
skulle stå noget i de gamle skrifter om, at der skulle
udgå én fra Betlehem, som skulle være hersker i Israel.
Og det skulle være Gud, der havde sagt det! Men hvad blev
det til? Nej, Gud havde nok glemt Betlehem...

Men de skulle bare vide, hvad der skete i nærheden – lige nu!
Gud havde ikke glemt Betlehem. Han holder altid, hvad han lover!
Og han havde heller ikke glemt hyrderne – selv om ingen regnede dem
for noget
særligt.

Bibelpers
Med evig kærlighed har jeg
elsket dig, derfor bevarer jeg
min troskab mod dig.

Jeremias' Bog 31,3

21.
december

Et stærkt lys

Har du prøvet at fare op af sengen
midt om natten, fordi nogen tænd-
te lys på værelset? Man kan blive helt
forskrækket, når lyset pludselig skærer
igennem mørket.

Hvordan har det så ikke været for hyrderne. Ind-
til nu havde den mørke nat været ligesom alle an-
dre vagtnætter. Men lige med ét blev den oplyst af det
stærkeste lys, man kan forestille sig – af Herrens her-
lighed. Og der stod en engel foran dem! Hyrderne var vant
til lidt af hvert, men det her var dog det mest skræmmende,
de nogensinde havde oplevet! De blev grebet af stor frygt, står
der i Bibelen. Sådan går det for alle, der pludselig står ansigt til
ansigt med Guds herlighed. Det er meget større end at stå lige over
for dronningen i hendes fineste tøj i den flotteste tronsal på slottet.

Guds herlighed oplyser alt mørke – ikke bare natten, men også det mør-
ke, der er inden i os. Det tror jeg, hyrderne oplevede den nat. Men hvad sagde
englen til dem – hørte de virkelig rigtigt? "Frygt ikke! Jeg kommer med glæde til
jer og til ALLE!"

Bibelpers:
Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Johannesevangeliet 1,9

Hvilken lyskegle
passer til den
ovenfor?



Sæt **X**
i den rigtige
lyskegle.

Gaven

“En stor glæde, som skal være for hele folket.” Jo, de hørte rigtigt, hyrderne. Det var det, englen sagde til dem!

Gætter jeg rigtigt, hvis jeg tror, at du glæder dig til juleaften? Og gætter jeg også rigtigt, hvis jeg tror, at noget af det, du glæder dig mest til, er gaverne – måske særligt en gave, som du har ønsket dig helt vildt meget? Sådant har Gumle det i hvert fald! Kan du huske, hvad det er, han ønsker sig?

Hyrderne havde ikke ønsket sig nogen julegaver, for de vidste slet ikke, at det var jul! Men lige der, ud af den mørke nattehimmel, som nu var fyldt med jublende engle og Guds herlighed, fik de verdens allerbedste gave. De fik at vide, at der var født en baby i Betlehem, som kunne frelse dem fra alt det mørke, alt det forkerte i dem, som gjorde dem bange for Gud og skilte dem fra ham. De behøvede ikke længere at være bange, for babyen kom med fred fra Gud til alle dem, som vil tage imod gaven.

Bibelvers:
Du skal give ham navnet
Jesus, for han skal frelse sit
folk fra deres synder.

Matthæusevangeliet 1,25

Farv de hvide
gavebånd.



En baby

Hvem slukkede lyset? Natten var igen lige så mørk, som den plejede at være, og englene var væk. Men det var, som om lyset fra Gud var kommet ind i hyrderne. De troede på det, englen havde sagt, og nu var der kun én ting at gøre: at komme til Betlehem og finde barnet. De lod får være får og gik afsted.

Hvordan er det hjemme hos jer i dag? Lugter det af jul ligesom hos Gumle og Kristian, da de fik juletræet ind i huset? Da jeg var barn, lugtede det af rødkål lillejuleaften! Så vidste vi: Nu er det lige før! Og så, næste morgen, når vi stod op, lugtede det af gran og jul i hele huset!

Da hyrderne kom til stalden, lugtede der hverken af rødkål eller gran. Men JUL var det, selvom der sikkert lugtede af både ko og får. For i dyrenes madkrybbe lå den baby, Gud havde fortalt dem om! De kiggede på ham. Han lignede fuldstændig deres egne babyer! Verdens frelser var et menneske præcis som dem selv – en af deres egne.

Bibelvers:
Han kom til sit eget.
Johannevangeliet 1,12

Dagens
konkurrence:
Hvad tager
Kristian væk?

To af rødkåls-
hovederne er
forskellige fra de
andre. Tegn en
cirkel om dem.



Juleglad

Da jeg var barn, syntes jeg, december var ti gange længere end alle andre måneder. Men så... bum! Så var den der, juleaften, som vi havde ventet på så længe, og alt var klart ligesom hos Gumle og Kristian. Det var fantastisk!

I stalden var der hverken fint tøj eller juletræ, men jeg tror ikke, nogen har været mere juleglade end hyrderne og Josef og Maria den nat! For her lå den redningsmand, verden havde ventet på, lige siden Adam og Eva blev smidt ud af Paradiset. Der gik tusindvis af år – hvad blev det til? Vente, vente, vente... Og så kom han! Godt nok helt anderledes, end nogen overhovedet havde forestillet sig, men det var ham. Det havde Gud sagt. Hyrderne fortalte, hvad de havde oplevet. Det var så mærkeligt alt sammen. Men der står noget meget skønt om Maria: hun gemte alle ordene i sit hjerte og grundede over dem. Gør ligesom Maria; gem det, du hører om Jesus, i dit hjerte! Det betyder: HUSK det, tænk over det. Så bliver du så juleglad, at det holder hele livet!

Hvad gemte Maria i sit hjerte?



Englene synger højt i kor,
synger om fred på vor jord.
Verden var aldrig helt forladt,
en stjerne skinner i nat.

Bibelvers:
Hendes afkom skal knuse
dit (slangens) hoved.

Første Mosebog 3,15

Dagens
konkurrence:
Hvad er der i
Gumles julegave?

Dagens
konkurrence:
Hvad spiller
Gumle på?



Ventetiden er slut

Så er spændingen og ventetiden slut. I går var det juleaften, og måske fik du nogle af de ting, du havde ønsket dig. Når man har ventet længe på noget, og det så endelig kommer, bliver man rigtig glad. Bagefter kan man også godt blive helt træt. Måske er det sådan, du har det i dag.

Har du hørt om den gamle mand, som havde ventet mange år på, at Jesus skulle fødes? Han hed Simeon, og han kom til templet og så Maria og Josef med Jesus. Straks han fik øje på Jesus, vidste han, at her var Guds søn. Jesus, frelseren, som han havde ventet på hele sit liv. Han havde læst i Bibelen i Det Gamle Testamente, at Jesus skulle fødes.

Simeon blev så glad. Han tog Jesus i sine arme og takkede Gud. "Mine øjne har set din frelse", sagde han. Nu var ventetiden ovre for Simeon, og han havde fået den bedste gave. Han havde set Jesus. Vi kan ikke se Jesus med vores øjne, som Simeon fik lov til. Men vi kan høre, læse, synge og tro på ham.



Kan du se, hvad der er forsvundet
på nederste billede?

Alle dage

Jeg husker en jul, hvor mine drenge havde fået en slags gevær, som larmede, når de skød med dem. I begyndelsen var det sjovt, men så blev det træls med al den larm. Kort tid efter gik de helt i stykker. Sådan er det med nogle af de gaver, vi får. Hvis du spørger din mor eller far, om de stadig har de julegaver, de fik som børn, kan det godt være, de siger nej.

Det er anderledes med gaven, Jesus. Han bliver ikke for gammel og går ikke i stykker. I Bibelen står der, at Jesus er den samme i går og i dag. Alle dage.

I templet var der også en gammel dame, Anna på 84 år. Hele sit liv havde hun troet på Gud og ventet på Jesus. Også hun blev så glad og takkede Gud, da hun så Jesus.

Dagens konkurrence:
Hvem talte Anna om?

Snak sammen:
Kender du nogle gamle mennesker, som tror på Jesus og har kendt ham hele deres liv?



Håndtaget på geværet er brækket af. Øverst til højre kan du se det ødelagte gevær. Nederst er nogle håndtag. Hvilket håndtag er det rigtige: A, B, C eller D?



Hvor er Jesus?

Engang var der en dame, som gik ind på et apotek. Sådan et sted, hvor man køber medicin. Hun spurgte, om hun kunne købe rosiner! Skørt, ikke? Hun var gået helt forkert og havde ikke tænkt sig om.

De vise mænd, vi hører om i juleevangeliet, gik også helt forkert i begyndelsen. De havde set en ny stjerne og vidste, at der var født en ny konge. Så rejste de til Jerusalem op til kongeslottet. Det kan man egentlig godt forstå, for der boede kongen, som hed Herodes. Men det var jo slet ikke der, Jesus var blevet født. "Et barn er født i Betlehem", synger vi. Herodes fik hjælp af nogle mænd, som havde læst i Bibelen og som fortalte, at det var i Betlehem, de skulle lede.

Hvis vi gerne vil høre om Jesus i dag, kan det jo heller ikke nytte noget, hvis vi læser eller leder de forkerte steder. Det er ikke i 'Oda Omvendt' eller 'Gurli Gris', vi lærer om Jesus.

Hvor skal vi gå hen for at høre om Jesus?

Dagens konkurrence:
Hvad synes Gumle, kong Herodes er?



Hvilken vej skal de vise mænd vælge for at finde Jesus?



En stjerne

Herodes ville ikke have, at en anden skulle være konge i stedet for ham. Derfor sagde han til de vise mænd, at de skulle komme tilbage til ham, når de havde fundet kongesønnen. I virkeligheden ville han så finde Jesus og slå ham ihjel. Ondt!

De vise mænd tog afsted og fulgte stjernen og fandt Jesus i Betlehem. Præcis som det var blevet sagt mange år før. De blev så glade og fandt deres gaver frem. Guld, røgelse og myrra. Måske ikke lige de gaver, du har ønsket dig til jul? Men vi giver også hinanden gaver, fordi vi vil glæde hinanden. De vise mænd fulgte stjernen og kom frem. Vi har også en 'stjerne', som vi må følge. Det er Guds eget ord, Bibelen. I en salme i Bibelen står der: "Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti".

Det er ikke en køreplan eller en opskriftsbog, hvor vi altid kan finde svar på vores spørgsmål. En lom-melygte kan lyse på lidt af vejen foran os. Sådan vil Guds ord hjælpe os et skridt ad gangen hver dag.

Dagens
konkurrence:
Hvad slog Gumle
med terningerne?

Salmevers:
Stjernen ledte vise mænd til
vor Herre Kristus hen,
vi har og en ledestjerne, og når
vi den følger gerne,
kommer vi til Jesus Krist.

Gud kalder

Guds ord er en lygte for os. Sådan læste vi i går. Derfor er det så vigtigt og godt at læse og høre fra Bibelen og kende den. Alligevel bruger Gud nogle gange en drøm til at fortælle mennesker noget. Det gjorde han for de vise mænd. I en drøm fortalte han dem, at de ikke skulle tage tilbage til Herodes. I stedet skulle de rejse en anden vej hjem til deres eget land. Det gjorde de.

Gud elsker alle mennesker i hele verden og ønsker, at vi skal finde ham. Han tvinger ikke nogen til at tro, men det er Guds højeste ønske, at vi lærer ham at kende.

Gud kalder på mennesker på mange måder. Først og fremmest gennem Bibelen. Men vi kan læse, at Gud engang brugte et æsel til at sige det, han ville. Mærkeligt. Gud kan sige noget gennem andre mennesker, og Gud kan sige noget i en drøm. Det gælder om at høre, når Gud kalder.

Klip stjerner ud i glanspapir
og lim dem på himlen.

Bøn:
Hjælp mig at lytte
til dig, Gud, og høre,
når du kalder.
Amen.

Dagens
konkurrence:
Hvad spillede
Gumle på i
drømmen?

30.
december

På flugt

Måske husker du, at Gud talte til Josef i en drøm og sagde, at han skulle gifte sig med Maria. Nu kalder Gud igen på Josef i en drøm. "Skynd dig at stå op, og tag barnet og dets mor med dig, og flygt til Egypten." Herodes ville jo forsøge at finde Jesus og slå ham ihjel, så han ikke kunne blive en ny konge.

Den lille familie stod op midt om natten og flygtede. De var sikkert både bange og kede af det. De skulle rejse til et fremmed land, og de vidste ikke, hvor længe de skulle blive der. Men i det svære og ukendte var Gud også med dem. Han sørgede for dem og passede på dem.

Sådan er Gud også i dag. Han passer på os dag og nat.

I en sang står der:
"Jeg er altid tryk,
for han er med mig
gennem alt det,
som sker mig,
der hvor jeg går,
sidder og står,
passer Han på mig."

Hvor er det godt at vide, også når vi går ind i det nye år.



Dagens konkurrence:
Hvorfor har Kristian slukket lyset?

Hvilken farve skal den lille familie vælge for at komme væk?

31.
december

Gud er den samme

Nytårsaften er spændende. I aften må du sikkert være rigtig længe oppe. I skal måske have besøg af venner og spise god mad - måske skal du også lave lidt nytårshalløj og skyde fyrværkeri af.

Nytårsaften er lidt lige som, når man har fødselsdag og bliver et år ældre. Det er bare os alle sammen - ja, hele verden, der bliver et år ældre.

Det er spændende at blive ældre, men for nogle er det også lidt trist. For når noget bliver gammelt, kan det jo til sidst gå i stykker.

Gud går aldrig i 'stykker'. Gud forandrer sig aldrig. Hans tilgivelse og kærlighed er evig. Jesus har vundet over døden og Djævelen. Han har vundet Himlen til os. Vi må leve hver dag sammen med ham, også i det nye år, som begynder præcis i aften.

Der er ikke nogen af os, der ved, hvad der kommer til at ske i det nye år, men vi ved, at Gud er den samme også i det nye år

GODT NYTÅR!

Bibelvers:
Herrens troskab er ikke hørt op, hans barmhjertighed er ikke forbi, den er ny hver morgen, din trofasthed er stor.

Klagesangene 3,23

Farv bogstaverne

Dagens konkurrence:
Hvad har Gumle og Kristian på hovederne?

Vind en rygsæk!

Hver dag i december 2021 udlodder Gumle en rygsæk! Du finder dagens konkurrence her i bladet, og du kan finde svaret ved at se dagens afsnit af Gumles julekalender. Deltag i konkurrencen ved at sende svaret og dit fulde navn og din adresse i en sms til 29171867 senest kl. 19 den dag, hvor konkurrencen er. Vinderen bliver afsløret i næste dags afsnit af Gumles jul på Gumle.tv. Når du klikker på dagens låge, kommer vindernavnet frem. Vinderen af konkurrencen den 31. december bliver kontaktet direkte. Alle præmier bliver sendt hjem til vinderne med posten.

Jubii!
Hver dag i december er der et heldigt barn, der vinder en rygsæk!

Send dit navn og din adresse sammen med svaret på dagens konkurrence i en sms til 2917 1867 inden kl. 19.

Gud elsker børn!

L.M KIDS

